

Min tid II



Elisabeth Nilsson

Boksida

Förord

En muntlig berättelse skiljer sig ofta väldigt mycket ifrån en skriftlig. Till exempel utelämnas ofta miljöbeskrivningar. Den här boken är skriven så som jag tror att det skulle kunna låta om den tänkta huvudpersonen berättade för någon om sina upplevelser. Historien är en fortsättning på en historia som börjar våren 1989 och slutar nästan ett år senare. Den handlar om en tjej som slutar gymnasiet och tar de första staplande stegen i sex- och arbetslivet. I denna fortsättning på historien har hon blivit erfarnare på många sätt, trots att historien utspelar sig bara ett år senare.

Elisabeth Nilsson

Copyright: Bokförlaget Boksidan 2006
Box 558
146 33 Tullinge

Min tid II, ISBN-nummer: 978-91-86199-16-6

Det finns betydligt fler böcker för gratis nedladdning på www.boksidan.com.

Efter fängelset

Jag satt i fängelse två månader. Det var ganska jobbigt för jag kände mig som en himla skurk. Det var liksom orättvist. Jag hade ju inte varit den som höll på och mobbade folk och snattade eller så. Jag var ganska gammal när jag hade sex första gången. Ändå var det jag som hamnade i fängelse. Visst gjorde väl jag några dumma saker, men det var liksom inte mitt fel, det bara blev så.

Jag tänkte väldigt mycket på vad jag skulle göra med mitt liv, vad skulle det bli av mig. Det var ju inte heller särskilt inspirerande att sitta där på fängelset. Jag menar, ingen av dom som var där hade ju haft det särskilt kul. Tänk om jag skulle bli som dom. Jobba som hora och få spö av min kille hela tiden. Det var bara en av dom där som var lite vettig, hon hette Tina. Hon var bara nått år äldre än mig och hon hade inte jobbat som hora och var inte heller knarkare. Hon hade jobbat som lantbrevbärare. Det lät jättebra, man körde runt med bil och delade ut brev. Man kunde göra sig en hel del extrapengar och arbetsdagarna var jättekorta. Det verkade så bra att jag ringde till posten och sa att jag ville bli lantbrevbärare. Men då var jag så himla naiv så att jag trodde på det som fångvaktarna sa om att det inte var något att skämmas för att man suttit inne. Jag sa det till dom och då sa dom tack och hej!

Sen det här med att bo hemma när man var nästan tjugo och alla ens kompisar bodde i en egen lägenhet. Om det var jobbigt förut så var det helt för jävligt nu. Mamma var jättegullig, alltså för gullig. Hon hade fått för sig att det var osunt att jag låg och sov på morgonen. Varje morgon innan hon gick till jobbet väckte hon mig sådär jättekäckt och sa att frukosten stod på bordet. Hon hade till och med börjat koka gröt till mig för det var ju så nyttigt. Varje morgon stod det en kastrull med havregrynsgröt på bordet. Jag hade inte hjärta att säga till henne att jag tycker att det är äckligt så jag la det på en tallrik, hällde på mjölk och sedan hällde jag ner det i toaletten och ställde tallriken i diskmaskinen. När hon kom hem kontrollerade hon om jag hade bäddat sängen. Eftersom jag aldrig gjorde det bäddade hon den åt mig, sedan sa hon jämt till mig:

”Vill du att jag ska visa hur man gör när man bäddar sängen, det är viktigt att kunna.”

”Mamma, jag kan bädda sängen, men jag vill inte göra det, för då mår alla kvalster mycket bättre och blir jättestora.”

”Men man måste bädda sängen.”

”Nä det måste man inte.”

Sedan brukade hon byta ämne till något annat jobbigt som:

”Har du sökt något arbete idag då?”

”Ja mamma, jag har sökt tio arbeten.”

Nu kanske jag inte sökt tio arbeten, men jag hade minst tio gånger tänkt på att söka jobb och det var ju liksom en bit på väg. Sedan brukade hon förstås gå på om det där med att jag rökte. Varje gång jag tog fram en cigg började hon:

”Ska du verkligen röka du vet ju att det inte är nyttigt.”

”Men det är gott.”

Jag tror att jag rökte mer bara för att hon tog upp det hela tiden. Det var liksom ett sätt att visa att jag hade det jobbigt. Eller så var det kanske så att jag rökte så mycket bara för att jag hade en sån klump i magen.

Det mesta jag gjorde om dagarna var att jag låg i min säng och funderade på vad jag skulle göra. Inte vad jag skulle göra sådär för stunden utan vad jag skulle göra med resten av livet. Det var liksom samma frågor som snurrade runt hela tiden.

”Vad vill jag jobba med?”

”Var och hur ska jag bo?”

Det var ju inte så många frågor, men jag kom nästan ingen vart alls med dom. Efter ett par veckor hade jag i alla fall kommit fram till att det vore lite läskigt att bo alldeles själv.

Tänk om jag verkligen inte kunde bädda eller laga mat. Så jag bestämde mig för att jag antingen skulle bo ihop med någon tjej eller med någon kille. Inte för att jag trodde att jag var lesbisk eller så, men jag tänkte att det kanske skulle vara bättre att bo ihop med en kompis än att flytta hem till en kille. Jag menar då skulle man kanske ta första bästa kille och så fick man barn med honom och sen skulle de vara kört. Jag skulle bli fast i kassan på någon ICA-butik. Den andra grejen jag kom på var att jag skulle gå till arbetsförmedlingen. Sen kom jag på en tredje grej. Det var att jag skulle lära mig att rulla mina egna cigg, eftersom det är så mycket billigare. Sedan så skulle det ju vara nått att pyssla med, en hobby liksom. Fan vad sunkig jag kände mig när jag tänkte på mig själv.

Jag heter Elisabeth. Jag är nästan tjugo år. Har inget arbete och ingen kille. Jag har inte ens någon kompis. Jag har suttit i fängelse. Jag bor hemma och min enda hobby är rökning. Det där med att jag inte hade någon kompis var inte riktigt sant. Nettan, min bästis förut när jag gick i skolan, ringde flera gånger och ville att vi skulle gå på Sturecompagniet. Disco, jag kände inte riktigt för det. Ärligt talat var det så att jag inte kom på vad jag skulle säga om någon kille skulle fråga mig vad jag gjorde, var jag bodde och sånt. Dessutom hade jag inga fina kläder att ha på mig. Alla pengar som jag hade, fick jag av pappa. Jag fick tre hundra i veckan. Det räckte bara till cigg och godis. Sen hade jag träffat Natalie en gång. Jag fikade hemma hos henne. Men hon bara pratade om sin kille hela tiden. Hon frågade knappt om hur jag hade haft det i fängelset. Då kan man ju inte direkt vara en riktig kompis om man efter att någon suttit i fängelse bara frågar:

”Hur var det i fängelset då.”

När jag då började berätta gick hon upp och började plocka fram glass ur frysen. Det gjorde ju att jag tröttnade på att berätta redan innan jag börjat. Jag bara sa:

”Det var väl okej, lite långtråkigt, men inte så farligt som man trodde innan. Jag menar, jag blev ju inte våldtagen eller mobbad eller nått sånt.

Efter några veckor fick jag ett brev från soc. Det tog ett par dagar innan jag öppnade brevet.

När jag väl gjorde det så stod det att dom ville att jag skulle besöka dem för att diskutera min framtid. Det kändes ju himla jobbigt. Jag visste ju inget om min framtid. Skulle jag då sitta och dividera om det med en soc-kärring som hade det fixat för sig, med jobb, barn och sånt. Så jag ringde inte, men efter några dar ringde dom mig. Dom bara sa att jag skulle komma till dom en viss dag. Så jag gjorde det.

Det började ganska enkelt. Jag träffade en tjej som inte alls såg ut som en kärring. Hon var nog inte mycket äldre än mig och hon var inte gift fast jag vet inte om hon kanske hade barn. Vi sa hej och sånt. Sedan frågade hon hur jag mådde. Jag sa att jag inte mådde så bra. Hon nickade och sa att hon förstod det. Sedan sa hon inget på en jättelång stund. Men efter den stunden sa hon att dom kunde hjälpa mig att komma igång med livet. Då blev jag jätteglad. Fast då sa hon att dom inte kunde göra så mycket eftersom jag snart var över tjugo år och då är man inte längre barn och då var man tydligen inte prioriterad.

”Vadå prioriterad?”

”Ja du förstår vi måste följa vård- och omsorgslagen och den säger att vi måste prioritera barn.”

”Vad betyder det? Skiter ni i en bara för att man ska fylla tjugo år?”

”Nä men vi kan inte lägga lika mycket resurser då.”

”Jaha och varför berättar du det för mig? För att jag ska få ännu mer ångest för att jag är för gammal för att fucka upp livet eller?”

Egentligen var det ju ett ganska nedslående besked, men jag blev liksom på hugget av samtalet så jag gick faktiskt på lite.

”Jag funderar på att bli knarkare, hur gör man då?”

Hon så inte riktigt ut som hon trodde mig fast hon sa inget. Jag tänkte att jag kanske borde låta mer övertygande så jag sa:

”Heroin vore gott.”

Men det verkade inte göra någon skillnad för hon såg lika frågande ut för det.
"Jag ska hora också. Kunde man kanske få ett litet bidrag till kondomer kanske?"
Då blev hon faktiskt arg.
"Nä vet du vad här blir det inget horande. Du får minsann skaffa dig en utbildning."
"Vaddå utbildning. Vad skulle det vara? Föresten börjar väl alla utbildningar på hösten och våren och vi är ju i april nu."
"Men det finns ju andra utbildningar."
"Vad då?"
"Ja reseledare, vill du inte bli reseledare. Alla vill väl bli reseledare."
Nu blev jag lite glad igen. Reseledare det lät ju jätteläckert.
"Men jag kan väl inte bli reseledare, då måste man väl vara jättesnygg."
"Men du är ju jättesöt."
"Det är jag väl inte alls."
"Jo det är du visst det."
"Nä, jag är ful."
"Nej det är du inte alls."
"Jo det är jag visst det. Det är bara du som har dålig smak."
"Det har jag inte alls det. Vänta så ska jag hämta några kollegor så får dom också säga vad dom tycker."
"Men det är väl inte riktigt klokt, jobbar ni verkligen så?"
"Vill du veta om du är snygg eller inte?"
Jag nickade och så gick hon ut och så kom hon tillbaka efter ett tag. Efter henne kom två killar och en tjej.
Dom stod i dörröppningen och tittade på mig. Sedan gick en av killarna fram till mig och sträckte fram handen. Vi hälsade och så sa han att han tyckte att jag var jättesöt. Dom andra gjorde samma sak. Jag vet inte om dom menade det men det kändes ganska skönt.
När dom hade gått ut tittade hon glatt på mig. Som om hon väntade på att jag skulle säga något positivt. Jag försökte komma på något, men det enda som snurrade i mitt huvud var att hon säkert hade sagt till dom att dom skulle säga att jag var söt. Så jag sa det.
"Du hade väl sagt till dom att dom skulle säga sådär."
"Nä det hade jag inte alls det, dom tycker verkligen att du är jättesöt."
Vi satt tysta ett tag till sedan sa hon:
"Det finns kurser för reseledare. Dom brukar vara på Mallorca. Jag har en kompis som har gått en sån. Dom brukar gå i den här tiden, när det är lågsäsong där."
"Men hur kommer man in på det?"
"Man ansöker först. Jag tror att man måste vara duktig på språk. Är du det?"
"Jag har läst tyska och franska och engelska först, men jag vet inte om jag kommer ihåg nått."
"Det gör du säkert, var du duktig i skolan?"
Jag tänkte, vad fan tror du. Hur många tjejer som har suttit i fängelse var duktiga i skolan. Men nu var jag ju faktiskt det, men det kunde väl inte hon veta. Jag funderade på det länge. Till slut frågade jag:
"Varför tror du det? Brukar dom som kommer hit vara duktiga i skolan."
"Nä det brukar dom inte, men jag tänkte att du kanske var det."
Jag kände att jag blev arg.
"Har du pratat med min mamma?"
Hon sa inget.
"Du har det. Du har pratat med min mamma."
"Hon nickade, sen sa hon:

”Ja det har jag. Hon ringde mig faktiskt. Hon sa att du sagt något om att du skulle vilja ut och resa och se världen. Bli nu inte arg på henne för det. Du ska vara glad att du har en mamma som bryr sig. Dom flesta ungdomar jag träffar har föräldrar som inte bryr sig ett dugg.”

”Bryr sig. Hon bara lägger sig i och försöker bestämma över mig.”

”Skulle du inte vilja bli reseledare då?”

”Jo kanske det, men hur gör jag då?”

”Man ansöker och sedan får man gå på en intervju. Om man kommer in så får man betala en avgift.”

”Men jag har väl ingen chans, det är väl en massa människor som vill bli reseledare? Förresten så har jag inga pengar.”

”Dom flesta brukar faktiskt komma in för det är ett sätt för resebolagen att fylla hotellen och utnyttja personalen när det ändå är lågsäsong. Vad det gäller pengarna kan kommunen faktisk ställa upp med avgiften inom ramen för vårt ungdomsprogram.”

Det kändes konstigt. Här satt hon och sa en jättebra grej, men det gick liksom inte in. Det gick bara in på ytan liksom. Jag menar jag blev ju glad och så, men jag blev liksom inte glad hela vägen in i magen. Allt stannade liksom i öronen. Men jag sa i alla fall:

”Jättebra, jag vill jättegärna gå en sådan utbildning.”

”Bra, jag har faktiskt redan beställt papper som vi kan fylla i tillsammans om du vill?”

Så vi fyllde i blanketten och så skulle vi träffas några dagar senare. Då skulle jag ta med mig mitt betyg från gymnasiet. När vi bestämt allt det där satt vi en stund och tittade på varandra. Sedan sa hon att jag kunde få lite pengar av henne. Så när jag gick därifrån hade jag en check på två tusen kronor i handen. Jag var förstass jätteglad. Jag tog ut pengarna sedan åkte jag in till stan och gick till Hennes&Mauritz. Det var helt otroligt vilken himla tur jag hade, för dom hade rea just när jag gick dit. Dom skulle visst bygga om eller nått. Rean hade visst just börjat för dom hade mycket kläder kvar och det fanns flera snygga grejor i min storlek. Jag köpte underkläder, brallor och flera toppar. Sedan köpte jag smink och en bulle.

Jag hade ingen lust att prata med mamma, för hon skulle säkert bara vara sådär jättenöjd över att hon ordnat det där med soc. Så jag åkte fort hem, duschade, rakade benen, sminkade mig och klädde på mig mina nya fina kläder. Sedan åkte jag in till stan igen. Jag kände en sån himla lust att bli full, men jag visste inte riktigt hur jag skulle bli det. Jag hade ju bara blivit full på fester och sånt. Några gånger hade jag blivit full på restaurang också, men då var det ju alltid någon som man följt med till restaurangen och då hade ju han bjudit. Man hade bara behövt sitta där och öppna munnen liksom. Nu skulle jag gå på restaurang själv. Det pirrade i hela kroppen. Jag steg av vid T-centralen och började jag gå åt ett håll. Det var tydligen fel håll för jag kom till en bro och på andra sidan av bron verkade det inte finnas så mycket restauranger. Då vände jag och gick åt andra hållet. Där fanns det inte så mycket restauranger heller, det visste jag sedan tidigare, så jag gick till tunnelbanan. Jag tänkte att jag skulle åka till söder men problemet var att det inte finns någon tunnelbanestation som heter söder. Jag åkte till slussen. Där behövde jag inte gå långt alls innan jag hittade ett ställe som verkade mysigt. Jag stod ett tag utanför och liksom samlade ihop mej för att kunna gå in. Till slut hade jag stått där så länge att det skulle kännas ännu pinsammare att gå in. Så då gick jag vidare till nästa mysiga ställe. Det låg alldeles bredvid och jag gick direkt in utan att tveka.

Killen i baren tittade på mig och jag sa:

”Öl!”

Han sa:

”Leg?”

Jag sa:

”Har inget, men jag är faktiskt över tjugo.”

Han sa:

”Okej då, vill du ha en stor eller en liten öl, ska det vara lager eller ale, ljus eller mörk.”

”Öl!”

Då skrattade han och tog han ett glas som han höll under en kran. Det satt en kille bredvid mig. Han skrattade också sedan frågade han om det var första gången som jag var på krogen. Jag som funderat så på vad jag skulle säga till en kille på krogen när han frågade om mig, men nu slank det bara ur mig:

”Nä, men det var så länge sedan för jag suttit i fängelse.”

Nu var det ju egentligen inte sant för jag satt ju bara i fängelse i två månader, men det kändes som om det var ett helt liv sedan som jag var på krogen sist.

Både barkillen och killen bredvid mig såg jätteimpade ut och dom började fråga en massa saker om varför jag suttit i fängelse och sånt.

Barkillen sa att han förstod att jag inte kunde ha så mycket pengar om jag suttit inne, han förstod också att jag var i stort behov av några öl så han sa att han bjöd på ölen. När jag druckit ur den ville killen bredvid mig bjuda på en öl. Sedan ställde barkillen fram en till öl som han bjöd på. Dessutom ställde han fram en skål med små korvar och gurkor.

Det var bara jag och killen bredvid mig som satt vid baren och barkillen pratade med oss hela tiden. Jag var jättehungrig så jag åt upp nästan alla korvarna. Barkillen skrattade och frågade om jag kanske inte ville slösa pengar på mat så kunde han kanske hämta en macka i köket. Jag sa inget, men han såg nog att jag gärna ville ha en macka. Så han gick ut i köket en stund. Efter en stund kom han tillbaka med en macka. Killen bredvid mig frågade om jag ville ha en shot. Det ville jag. Bartendern frågade vilken smak vi ville ha. Killen tittade på mig och sa:

”Lakrits?”

Barkillen tittade också på mig och sa:

”Hallon, kola, turkisk peppar, blå fisk, Daim.”

Jag sa:

”Hallon.”

Killen sa:

”Äh vi tar en hel bricka så kan vi prova igenom alltihop.”

Barkillen frågade:

”Vill ni dela på en bricka eller vill ni ha var sin?”

Killen tittade på mig och sa ännu mer frågande:

”Var sin?”

Jag nickade fast det borde jag kanske inte ha gjort för efter en stund var jag jättefull. Barkillen ställde fram var sin bricka av trä framför oss. Det fanns sex urgröpningar i brickorna. I varje urgröpning stod det ett litet glas. Varje glas var fyllt med sprit med olika färg. Killen tog det första glaset och då gjorde jag det också. Vi tittade på varandra. Vi skålade och svepte spriten. Den var tjock och smakade starkt av lakrits. Lite som hostmedicin. Det var ganska gott, men starkt. Den kändes nästan direkt i huvudet. Jag insåg att jag aldrig skulle klara att dricka upp hela min bricka. Jag kommer att spy innan vi kommit till den blå tänkte jag. Ett av glasen innehöll en brun geggig vätska. Den luktade Daim. Som tur var stod sist för den såg ut som bajs, så jag skulle nog ha spytt om jag tog den även om jag hade varit nykter. Jag han aldrig komma ens till den blå för jag var jättefull efter att vi svept den röda och den gula, men det var himla skönt.

Dom vanliga frågorna slutade snurra runt i huvudet. Istället kom en annan sak in i huvudet. Den blev bara starkare och starkare. Jag var jättekåt. Killen bredvid mig verkade visserligen vara mycket äldre än mig men strunt i det tänkte jag sedan lutade jag mig mot honom och tittade honom i ögonen. Han lutade sig mot mig och tittade mig också i ögonen. Sedan började vi kyssas. Han höll om mig samtidigt och det var himla tur för annars hade jag nog ramlat av stolen. Efter en stund så frågade jag om vi kunde åka hem till honom. Han såg alldeles förvånad ut men han verkade verkligen inte ledsen. Han betalade och jag såg hur han och barkillen tittade på varandra och log.

Jag tror att killen, som jag inte kommer ihåg vad han heter, blev ganska besviken på mig för jag somnade redan i taxin. När vi hade åkt ett tag väckte han mig och sedan hjälpte han mig in i hans lägenhet.

Jag tror faktiskt att han frågade om jag ville ha te eller nått, men jag sa:

”Sova.”

Han sa: ”Okej då.” Sedan kommer jag inte ihåg mer än förrän jag vaknade. Det första jag märkte var att jag hade ont i huvudet. Sedan hörde jag någon som pratade. Det lät som om det var på TV. Jag öppnade ögonen och då ser jag en kille som sitter i en soffa och kollar på TV.

Han vänder sig mot mig och säger:

”Hej, hur mår du?”

”Ont i huvudet, vad är klockan.”

”Halv tolv.”

”Ska du inte lägga dig?”

Han log.

”Vill du det?”

Jag log också samtidigt som jag drog undan täcket. Han klädde av sig och la sig bredvid mig. Sedan älskade vi. Vi höll på ganska länge och sedan gjorde vi det ingen när vi vaknade. Det var himla mysigt men samtidigt tänkte jag hela tiden att jag kanske gjorde något dumt. Jag vet inte om jag gjorde något dumt, men jag har hört att det är dumt att gå hem med en kille första kvällen. Man ska liksom bygga upp ett intresse först. Fast jag vet inte vad jag skulle ha det där intresset till, för den här killen kändes alldeles för gammal för mig egentligen. Han ville i alla fall att jag skulle ringa honom. Han gav mig sitt telefonnummer innan jag gick.

Mamma och pappa var på jobbet när jag kom hem. På min säng låg det en stor lapp från mamma där det stod att jag skulle ringa till henne så fort jag kom hem. För säkerhets skull hade hon lagt en likadan lapp på en hög med kläder som låg på stolen. Ett tag funderade jag faktiskt på att ringa henne. Men jag började med att brygga kaffe och ta fram ett paket med formbröd. Jag laddade brödrosten och tog fram mjölk, smör paprika, skinka och ost. Sedan tände jag en cigarett och funderade på allvar över om jag skulle ringa. Jag tänkte:

”Fan jag är nästan tjugo år och måste typ ringa hem och berätta för mamma om jag sover över hos en kille. Jag måste fan flytta illa kvickt. Samtidigt säger ju mamma att hon gärna vill att jag bor hemma så att hon verkligen får rå om mig. Hur hon nu fan kan vilja det. Vi har ju inte särskilt trevligt ihop.”

Så jag bestämde mig för att inte ringa.

Jag käkade, duschade och gick och la mig i sängen. Jag vaknade av att mamma satt i sängen och rörde vid täcket.

Så fort jag slog upp ögonen gick hon på och frågade var jag varit och varför jag inte ringt.

”Men mamma jag är faktiskt vuxen, jag behöver inte redovisa vad jag gör för dig längre.”

”Men nu bor du ju här.”

”Vill du att jag ska flytta ut på gatan.”

”Nej det vill jag ju inte, men du kan väl berätta vad du gjort. Jag blir ju orolig.”

”Jag träffade en kille.”

”Du går väl inte hem med vem som helst?”

Nu blev jag lite sur, kanske delvis för att jag var alldeles nyväckt, mitt i en dröm.

”Jo det gör jag visst det, han såg sexig ut.”

Mamma såg förskräckt ut.

”Du har väl inte börjat med knark?”

Nu blev jag ännu surare. Vad visste dom om knark. Dom hade väl bara sett det på TV. Bara för att jag råkade bli inblandad i en knarksmuggling var jag nästan knarkare i deras ögon. Det hade jag misstänkt länge, men det här var först gången som hon sa något om det.

Jag försökte komma på något elakt svar som att det är minsann jättegott med knark men jag sa inte det, jag sa bara:

”Nä det har jag inte.”

Men jag tänkte att jag ska fan prova att knarka någon gång. Inte bara för att jävlas med mina föräldrar utan mest för att om nu folk ändå såg mig som knarkare, så är det lite tokigt att man inte ens har provat. Jag har ju inte ens något jobb att förlora, inte ens någon framtid. Undra hur jag ska kunna fixa det? Hur fixar man knark och vad ska jag ha och hur tar man det utan att få AIDS? i bakgrunden hörde ju mamma malde på, men jag var nu helt inne på detta med att fundera ut hur jag skulle få tag i knark.

Mamma gick ut ur rummet och jag fortsatte att ligga i sängen. Ju mer jag tänkte, desto mer kom jag in på killen som jag sov över hos. Jag blev faktiskt ganska kåt när jag tänkte på honom. Fan också att jag inte kom ihåg vad han hette. Jag skulle ju aldrig hitta hem till honom igen heller. Men som tur var hade jag ju hans telefonnummer, så jag ringde honom. Han svarade med ett namn som jag inte riktigt hörde. Han lät jätteglad över att jag ringde. Han hade minsann inte legat och sovit. Han hade minsann varit ute och handlat och tränat på gym. Nu kände jag mig ännu mera slö och värdelös. Men de gjorde inte så mycket för han frågade om han fick bjuda mig på restaurang. Det lät ju helt underbart, så jag tackade ja och vi kom överens om att mötas på Centralen.

Vi kåkade på en jättemysig grekisk restaurang och pratade om allt möjligt. När vi druckit ganska mycket tittade han allvarligt på mig och frågade om inte jag knarkade något.

”Jag menar, du har ju ändå suttit inne för knarkinnehav, då måste du väl ha provat lite.”

”Nä det har jag faktiskt inte.”

Han såg inte särskilt övertygad ut. Så jag la till:

”Jag skulle faktiskt gärna prova, nu när alla ändå tror att jag har provat.”

”Det skulle jag också gärna göra.”

”Vet du hur man kan få tag i knark?”

”Ingen aning, jag vet inte ens vad man ska ha. Men det vore häftigt att prova nått.”

”Jag tror på amfetamin” sa jag. ”Min senaste pojkvän sa att det var jättebra, man blev så klar i huvudet sa han.”

”Klar i huvudet låter ju inte så himla kul, det är väl det man inte vill vara.”

Jag funderade lite. Det hade jag inte tänkt på. Varför i helvete ville Leffe bli klar i huvudet när han satt inne på kåken? Hade jag åkt i fängelse och sabbat min framtid bara för att han ville bli lite klarare i huvudet. Han verkade ju ganska klar i huvudet hela tiden. Mycket klarare än vad jag någonsin känner mig. Men om det gjorde honom klarare i huvudet, han som verkade så superskärpt då borde väl jag kunna bli åtminstone normalskärpt. Fast vad skulle jag säga till den här killen. Jag kom inte på något riktigt bra, men nått måste man ju säga så:

”Det har du ju rätt i, men han sa att man mådde himla bra också.”

Jag vet inte om det var sant, men det måste ju bara ha varit så för annars hade han väl inte velat ta det. Han verkade ändå inte så säker för han sa:

”Heroin då?”

”Ingen aning, men det verkar himla läskigt. Man kan ju få överdos och AIDS av det.”

”Det är ju sant. Men du jag ringer min kusin, han vet en massa om knark.”

Så vi gick ut och letade efter en telefonkiosk. Den första kiosken vi hittade var ju förståss paj. När vi väl hittade en som var hel hade han bara fyra markeringar kvar på sitt kort. Som tur var det någon som svarade, men det kan inte ha varit kusinen för min kille frågade efter någon som skulle heta Stefan. Nu visste jag i alla fall vad min kille hette. Han hette Johan. Jag lyssnade inte så mycket på vad Johan sa i telefonen för jag koncentrerade mig på att försöka komma ihåg att han hette Johan. När han lagt på sa han att Stefan var på jobbet. Han skulle visst köra ett nattpass.

”Bor han hemma?” Sa jag.

”Nä det var hans fru som svarade. Hon sa att Stefan höll på och spanade på en knarkliga.”

”Vaddå spanade, är han polis eller?”

”Ja.”

”Men det är väl inte riktigt klokt, du kan väl inte fråga en knarkpolis om vilket knark som han rekommenderar. Du måste totalt ha missuppfattat det där med narkotikatipset.”

Vi skrattade jättemycket bägge två och han sa att det kanske inte var så himla smart.

”Men hur gör vi då? Ska vi bara åka till plattan?” Frågade han och det verkade faktiskt som om det var en riktig fråga. Som om han verkligen undrade över vad jag tyckte, så jag blev jätteglad. Jag sa att vi kanske kunde ringa en tjej som jag kände som satt i fängelset.

”Hon var jätteschysst och hon var knarkare och hora.”

”Häftigt, har du telefonnumret då?”

”Nä.”

”Men du hur fick du tag i det där amfetaminet som du tog till din kille?”

”Jag böt det mot en jacka.”

”Jamen vem böt du med?”

”En Jugoslav, han hette Bogdan.”

”Var får man tag i honom, eller du kanske golade på honom så han är sné på dig?”

”Vaddå golade? Du menar om jag tjallade på honom. Nä det gjorde jag inte jag sa till polisen att jag köpt knarket på plattan. Fast att jag inte kom ihåg hur han som jag köpte av såg ut.”

”Bra då kanske vi kan fråga honom.”

Konstigt att jag inte tänkt på det men det var ju alldeles självklart det enklaste sättet. Så vi åkte dit, till Bogdans kafé.

Bogdan såg lite bekymrad ut när jag kom samtidigt som han såg glad ut. Han kramade om mig och hälsade på Johan. Han frågade vad vi ville ha.

”Ja vet inte” sa jag ”vi har ätit nyss”. Fast jag blev ändå ganska sugen när jag såg dom fina bakelserna under disken. Bogdan såg nog hur jag suktade för han sa:

”Napoleonbakelser, ska det inte vara napoleonbakelser dom är jättegoda.”

Jag tittade på Johan och han nickade glatt, så då tittade jag på Bogdan igen och nickade också glatt.

Han tog två bakelser och ställde dom på var sitt fat som han sedan bar till ett litet runt bord längs in. Bogdan hämtade tre kaffekoppar och ställde på bordet. Han sa att vi skulle sätta oss medans han fixade kaffe, mjölk, skedar och sånt. Sedan kom han och satte sig med oss. Vi pratade om allt möjligt sånt som man brukar prata om, typ våren och vädret. Förutom vi var det två unga tjejer inne på Kaféet. När dom hade gått sa han med låg röst:

”Fan jag hörde att du åkte dit när du skulle ta grejorna till Leffe. Du skulle aldrig ha gjort det. Han lurade dig.”

Jag skämdes som fan, kände mig som en idiot. Men jag kom inte på något att säga.

Bogdan fortsatte:

”Sa du något om mig till polisen?”

”Nä absolut inte, jag sa att jag köpt grejorna på plattan av en kille som jag inte kom ihåg hur han såg ut.”

”Bra, vad sa snuten då?”

”Inget, dom sa bara typ jaha.”

”Bra det var bra gjort av dig. Kan jag hjälpa dig med något kanske?”

Även om det var svårt att säga det så kunde knappast läget bli bättre. Nu måste jag verkligen säga det. Så jag sa:

”Jag och Johan skulle vilja ha lite såna grejor om du har.”

”Elisabeth min vän. Du vet väl att jag inte har sådant, men jag kanske kan hjälpa dig. Hur mycket skulle ni vilja ha. Hur mycket vill ni köpa för? Har du fler jackor du vill bli av med?”

Fan också, samma svåra fråga. Vi skulle ha pratat med hans kusin ändå, bara för att få reda på hur mycket det kostar. Men Johan sa:

”Tusen spänn.”

”Tusen spänn, så mycket. Du ska få ett bra pris av mig, det blir sex gram. Det kan ni ha mycket roligt med kompis.”

Det lät ju lovande så jag log. Johan log också.

Sen sa Bogdan att vi skulle ses nere vid sjön trekantens klockan elva på kvällen. Vi skulle komma från tunnelbanan och gå mot Gröndal. Vi skulle gå på medurs. Han skulle gå moturs. När vi såg honom skulle vi säga hej och han skulle krama om mig och ta Johan i handen. Johan skulle ha två ihopvikta femhundringar inuti handen som han skulle ge till Bogdan samtidigt som Bogdan skulle ha en påse med knarket i sin hand. Bogdan skulle ha sin hand under Johans och Johan skulle släppa sedlarna. Sedan skulle Johan ta påsen som låg i Bogdans hand.

När vi bestämt det så sa Bogdan i mycket allvarlig ton:

”Du vet Elisabeth jag sysslar egentligen inte med sånt här och jag vill inte bli langare till dig, men bara för denna gång eftersom du inte sa något till polisen. Du förstår. Kom gärna hit och drick kaffe med mig, men fråga inte om jag har några grejor, okej?”

”Okej” sa jag förstås. Sedan frågade jag om han hört något om Leffe. Bogdan sa att han bara hört av en kompis som satt på samma fängelse att Leffe fått stryk av någon, men han visste inget mer.

Det kändes faktiskt lite skönt att höra att han fått stryk. Men när jag tänkt lite på det skämdes jag.

Bogdan förstod nog vad jag tänkte för han skrattade och sa:

”Leffe förtjänade stryk, sen han lurade dig att ta in grejorna till honom. Men var inte orolig han lever.”

Under hela tiden vi satt där på kaféet rökte vi alla tre som galningar. Men just då när jag var som mest sugen på en cigarett var det helt jättetomt i både mitt och Johans paket. Då gick Bogdan till kassan och hämtade ett paket och gav till oss. Sedan sa han att han skulle stänga. Vi gick till bankomaten och sedan gick vi till en bar i Aspudden och drack öl. Som tur var visste Johan var den där trekantens låg någonstans. Själv visste jag inte ens var det var. Jag trodde det var när man hade sex med två killar samtidigt. Vilket ju var himla tur att han inte menade för jag hade fortfarande ingen lust att ha sex med Bogdan. Johan var jättenervös över det där med att överlämna pengarna och ta knarket så han ville att vi skulle öva på det. Så jag gick över och satte mig bredvid honom i soffan.

”Men vi kan väl inte öva här tänk om någon ser oss.”

”Vaddå ser oss, vi har ju inget knark.”

”Men vaddå, dom kan väl fatta att vi övar liksom. Sedan följer dom bara efter oss.”

”Men vilka skulle bry sig?”

”Knarkpoliserna.”

”Ser du några knarkpoliser då?”

”Det vet jag inte, dom kan väl se ut hur som helst. Dom där två killarna där borta till exempel, dom kan ju vara knarkpoliser. Förresten så vill jag gärna öva mer på riktigt liksom. Jag vill ju inte gärna klanta till det och tappa knarket. Han Bogdan skulle väl inte bli så glad då.”

Så vi betalade och gick iväg tills vi hittade en park. Jag tyckte att vi kanske kunde göra det där det fanns en lampa åtminstone, men Johan ville göra det diskret där det va så mörkt som möjligt.

”Men tänk om jag tappar pengarna då sa jag.”

”Fan ta det lugnt det är klart att du inte gör.”

”Jo det gör jag kanske.”

Jag lyckades tvinga honom till att göra övningen med två hopvikta tjugolappar och tur var ju det för vi tappade dom. Det var inte ens mitt fel fast han blev sur på mig ändå.

Vi letade efter dom till gasen höll på att ta slut i tändaren, men hittade dom inte ändå. Eftersom Johan ville öva mer så provade vi med Bankomatkvitton istället och då tyckte han att det fungerade bra. Det kändes lite spännande fast vi inte hade något knark och jag blev himla sugen på att få en kall öl för att liksom slappna av lite.

Vi han få i oss flera öl var innan Johan tyckte att klockan var lagom för att dra ner till den där sjön.

Det gick faktiskt precis som planerat förutom att Bogdan ville ha en puss av mig.

Överlämningen såg himla bra ut tycker jag. Det såg faktiskt ut som om de bara skakade hand.

Vi tar tunnelbanan hem till Johan när vi satt oss vid hans köksbord tar han fram en liten genomskinlig påse och lägger på bordet. Inuti påsen ligger det små gulvita korn. Vi tittar noga på påsen och på varandra.

”Vad gör vi nu då?” Säger jag.

”Jag vet inte, jag tror att man brukar använda spruta, men det verkar ju helt livsfarligt.

Förresten har jag ingen spruta.”

”Jag tror att Leffe tog det i näsan.”

”Det har jag sett på film. Fast då var det nog kokain. Man ska hälla knarket på en spegel. Sedan ska man göra små strängar med ett rakblad och så suger man in en sträng i varje näsborre med en ihoprullad 100 dollarsedel.”

”Har du det då?”

”100 dollarsedel, nä vi får nog vänta till banken har öppnat.”

”Men för fan det måste väl gå med en vanlig svensk sedel.”

Vi skrattade bägge två och kom vi fram till att en hundralapp nog skulle fungera. Den enda spegel han hade satt på badrumsskåpet. Han gick in i badrummet och började försöka få loss den. Men då tog jag fram min lilla sminkspegel och gav till honom. Han hade inget rakblad heller, men han hade åtminstone en fällkniv. Johan hällde ut lite av kornen på spegeln. Sedan rakade han dom fram och tillbaka med kniven tills det blev fyra stycken smala strängar.

Därefter satt vi en stund och tittade på knarket. Johan rullade ihop hundringen och gav den till mig.

”Damerna först.”

”Vaddå, jag vet väl inte hur man gör heller.”

”Men du har ju för fan varit i branschen förresten vet väl jag lika lite som du. Men okej då jag börjar väl.”

Han böjde sig ner över spegeln, stoppade in sedeln i näsan och så började han suga in luft. Han började suga långt innan han nått spegeln och de små kornen rörde sig inte över huvud taget. När han väl kom så nära kornen att de åkte in i sedeln då började han nästan direkt att nysa som fan. Det värsta var att han nös rakt emot spegeln. De små kornen flög upp och spred sig över hela bordet. Han skrek ”fan” sedan började han fara runt över bordet med sedeln i näsborren.

”Vänta!” Skrek jag. ”Kan vi inte sopa ihop kornen och försöka igen. Han satte sig på stolen igen och sa:

”Okej då.”

Sedan började skrapa ihop knarket med var sin hundring. Det blev som en tävling. Vi bestämde att allt man lyckades skrapa ihop fick man behålla, så det blev nästan lite kul. Han fick ihop mer än mig, men det gjorde inget. Det var ju ändå han som betalade.

Det konstiga var att strängarna blev mycket större nu än första gången. När jag tänker på det så var det nog en hel del brödsmulor och skit i det, men det tänkte vi inte på då. Nu gick det i alla fall bättre att få i sig strängarna. Han nös ingenting och inte jag heller, fast jag kände att det kittlade lite i den ena näsborren. Dessutom sved det ganska mycket. Men vi tog en stor klunk sprit var och det hjälpte emot kliandet. Det tråkiga var att vi inte kände något av knarket. Vi bara satt där och pratade. Jag kände mig inte ens full. Jag kände mig faktiskt glasklar och då hade jag ju ändå druckit ganska mycket.

Vi skrattade åt det hela och kom fram till att han Bogdan nog lurat oss. Fast det kändes inte som om det gjorde något. Jag tyckte himla bra om honom ändå. Jag tyckte himla bra om Johan också och det sa jag till honom. Han sa att han nog var kär i mig. Johan pekade på mitt ben och frågade om jag var danssugen. Jag kollade på benet och det bara hoppade. Jag hade inte ens märkt det, men då bara måste jag ju vara danssugen. Särskilt som han kom på att vi inte satt på någon musik. Sedan bara rusade vi in till hans stereo och började välja bland skivorna. Han hade en samlings-skiva med Billy Idol låtar som jag jättegärna ville att han skulle spela. Han gjorde det och vi dansade och sjöng som bara fan. Vi dansade hela skivan, sedan tog vi en ny skiva, sedan ännu en. Efter massor av skivor tyckte Johan att vi skulle lägga av. Grannarna kanske skulle bli sura dessutom ville han ta mer knark.

”Det vore ju kul om man kunde känna något av det nu när vi lagt ner så mycket stålar på det.” Han gjorde någras strängar till, som vi sög i oss. Sedan drack vi mer sprit och började diskutera om vi skulle gå ut på disco. Vi höll på och diskutera det där med disco ett bra tag tills Johan kollade på klockan.

”Fan klockan är ju fem, alla discon har ju redan stängt.”

Vi kollade på varandra jättelänge och funderade över det som han precis sagt.

”Det kanske tog ändå”, sa jag.

”Det kanske gjorde det”, sa han.

”Man ska bli kåt av amfetamin”, sa jag.

”Är du det?”

”Ja, du då?”

”Jättekåt!”

Vi klädde av oss kläderna och la oss i hans säng sedan hade vi sex. Till slut hade jag ont därnere fast ingen av oss ville sluta. Det kändes som om vi hållit på kanske lite längre än det brukar fast inte jättelänge. Men när vi kollade på klockan så var den nästan åtta.

”Jag har lite ont borde vi inte sova?” Sa jag.

”Men jag är jättekåt.”

”Tror du verkligen att det kommer att gå för dig?”

Johan drog ut den och den var alldeles röd och det satt lösa skinnbitar på den. Vi försökte sova en stund men det gick inte. Jag tror inte att jag skulle kunna sova och inte hade jag någon lust heller. Vi gick upp och Johan började göra kaffe. Hela tiden så pratade vi om allt möjligt. Vi drack kaffet utan cigaretter eftersom de var alldeles slut. Vi rökte upp alla fimpar så att det var bara filtret kvar på dom sedan klädde vi oss och gick ut och handlade fler. Det var en liten affär fast dom hade jättemycket godis. Jag tyckte att det såg gott ut och det tyckte Johan också. Vi tog var sin påse och började plocka. Allt såg så gott ut så man ville ha alltihop. Till slut hade jag en jättestor påse. Vi gick hem och rökte, åt och fortsatte att prata. Vi pratade om barn, bröllop och allt möjligt. Jag berättade att jag kanske skulle åka till Mallorca på reseledarkurs. Då kom jag på att det ju var idag som jag skulle träffa soc.

”Fan, jag måste åka till soc, vad är klockan?”

”Halv tolv, när ska du vara där?”

”Fyra tror jag, fast jag måste hämta mina betyg hemma också. Ser jag mycket hemsk ut?”

”Du ser helt underbar ut.”

”Tack, men jag menar, ser jag inte ut som om jag har knarkat hela natten?”

”Nej du ser jättefin ut.”

Inte för att jag trodde honom, men vad skulle jag göra. Jag duschade jättesnabbt sedan följde han mig till tunnelbanan. Jag hann hem till två, dessutom hittade jag betygen. Men jag hittade inte lappen som jag fått av soc tjejen. Så jag bara byter kläder och sticker till soc nere i centrum. Jag kom inte ihåg vad hon hette, men jag sa till hon som satt i receptionen vad jag hette sedan ringde hon och frågade runt. Efter ett tag kom det ut en tjej genom en dörr. Det var hon som jag träffat.

Hon sa:

”Hej Elisabeth, vi skulle ju ha träffats klockan ett men det gör inget för jag har tid nu.”

Vi gick in till hennes rum och hon frågade om jag ville ha kaffe eller te. Hon sa att hon bara drack te så då sa jag att jag gärna tog te också. Hon sa inget om att jag såg konstig ut eller så. Vi bara gick igenom en massa papper som hon hade. Vi fyllde i en blankett och sedan

kopierade hon mina betyg. När vi var klara med det frågade hon om jag mådde bra. Jag sa att jag hade svårt att sova. Hon nickade som att hon förstod. Hon sa att jag skulle kunna få lite mer pengar om ett par veckor. Jag kunde bara få pengar varannan vecka. Hon skrev en ny lapp med ett datum då jag kunde komma dit och hämta mer pengar och så gick jag.

Jag åker hem och lämnar betygen, borstar tänderna och äter några mackor. Jag har lite ont i huvudet och funderar på om jag kanske skulle kunna sova. Jag lägger mig på sängen och blundar. Men jag är inte alls trött. Undrar om Johan är trött tänker jag, och ringer och frågar honom. Han var inte heller trött. Han vill att jag ska komma dit, så jag gör det. Men innan jag hinner gå ringer det i telefonen. Dum som jag är så svarar jag. Det kunde ju bara en person som ringde och det var just den personen. Det var mamma som undrade var jag hållit hus. Ett tag tänkte jag säga att jag knarkat, men istället sa jag att jag varit hos min nya kille.

”Han är jättegullig mamma. Han jobbar som ingenjör.”

Inte för att jag visste att han var ingenjör, men han hade berättat att han jobbade med något tekniskt och jag visste att mamma gillar ingenjörer för pappa är ingenjör.

”Jag måste åka mamma, för Johan ska bjuda mig på middag. Jag har varit på möte på soc. förresten. Det gick jättebra. Dom ska göra så jag får åka på reseledarkurs på Mallorca, bra va?” Hon lät ganska nöjd över det jag sa för hon tjafsade ingenting. Efter ett tag sa vi bara lugnt ”hej då”, till varandra.

Jag packade ner min tandborste i väskan och åkte iväg till Johan. När jag var nästan framme vid Johans hus ser jag honom stå och vänta på mig i ett gathörn. Jag blir jätteglad och rusar fram till honom och kastar armarna runt halsen och säger att jag blev glad. Men han ser inte alls glad ut och han lägger inte armarna runt min hals. Istället bryter han sig loss och ser allvarligt på mig.

”Du min tjej har kommit hem så vi kan inte träffas mer.”

”Vadå din tjej? Du har väl ingen tjej.”

Han ser ut som han skäms, han tittar ner i gatan.

”Jo det har jag faktisk, men hon har varit bortrest.”

Jag ville skrika och slå honom. Så himla typiskt när jag faktiskt träffat en kille som jag börjar tycka om, fast jag säger bara:

”Fan ta dig.”

”Du kan få resten av knarket, men ring inte mig.”

Sedan stoppar han ner ena handen i fickan och därefter i min ficka. Han försöker kyssa mig på munnen, men jag vrider bort huvudet. Jag känner att det börjar komma tårar. Han säger:

”Hej då, förlåt.”

Det händer inte så mycket mer på några veckor. Jag är ännu mer deppigt. Men jag rörde aldrig knarket. Jag gömde det i en lite ask som låg i skrivbordet. Ibland tog jag fram det och tittade på det, men jag kände inte för att ta något av det. Jag ville inte ta det själv. Om jag skulle använda det, då skulle det minsann vara tillsammans med någon jag gillar. Efter några veckor fick jag ett brev från en resebyrå. Där står det att jag kommit in på kursen, sen kändes det lite bättre.

Reseledaren

Resan till Mallorca gick jättefort. Helt plötsligt satt jag i en liten lägenhet med ett ganska stort rum och två små sovrum. Jag delade lägenheten med två tjejer som hette Stina och Anna. Anna var jättesöt. Hon hade mörkt långt hår och hon var smal och ganska lång. Stina var också ganska söt men hon var lite mullig. Jag tänkte börja med att packa upp mina saker, så jag frågade hur vi skulle göra med sängarna och garderoberna. Men Anna tyckte att vi skulle ta det senare:

”Nu ska vi väl fira att vi kommit hit, vill ni ha lite whisky.”

Hon lyssnade inte på något svar från oss, hon gick bara fram till skåpet ovanför spisen och tog fram tre glas. Jag tog fram den flaska som jag köpt på Arlanda och Anna kom med en flaska gin och en annan flaska som var grön.

”Groggvirke, chips”, sa jag för det brukar man ju ha.

”Det kan vi väl ta sen”, tyckte Anna. ”Föresten kan vi göra dryor då behöver man inget groggvirke.”

Jag hade aldrig provat någon drya, men jag visste ju att man skulle ha gin och Martini i den. Anna tände en cigg och hällde gin i glaset. Sen hällde hon ända upp till kanten med martini. Hon gav oss var sitt glas sedan tog hon sitt glas och sa:

”Skål och välkomna.”

”Du blir en perfekt reseledare” sa jag och lyfte mitt glas emot hennes.

Jag tände också en cigg, fast jag såg på Stina att hon inte gillade det. Anna såg det också, hon sa:

”Jag kan sova här i stora rummet om du stör dig på röken.”

Så var det bestämt jag fick det ena rummet och Stina det andra. Men vi sa att Anna kunde ta mitt eller Stinas rum om hon skulle få med sig en kille. När vi suttit där och tagit ett par groggar kom vi på att vi kunde gå ut på balkongen. Det var jättemysigt där. Solen sken och det var varmt. Vi pratade om allt möjligt. Stina kom från Linköping och Anna kom från Gubbängen. Dom var ungefär lika gamla som jag och ingen av dom hade någon kille. Stina ville bli reseledare på någon skidort i Alperna och Anna ville bli reseledare i Grekland. Jag sa att jag inte hade någon aning. Både skidort och Grekland lät häftigt tyckte jag. Tyvärr drack jag nog lite väl fort för jag kände mig jättefull. Jag la mig på sängen och somnade nog direkt. När jag vaknade var det mörkt ute. Jag vaknade av att Anna höll på att skaka mig i axeln.

”Vill du ha mat, vi har fixat käk.”

På bordet låg det bröd, ost, korv, tomater och sånt. Stina höll på att äta en macka. Mitt på bordet stod det en stor plastflaska med rött vin. Det såg gott ut men jag var så seg i huvudet så jag orkade knappt äta ens en macka. Vi drack mer vin och bestämde att vi skulle leta upp dom andra i kursen. Vi han inte mer än bestämma det förrän det knackade på dörren. Det var några tjejer som jag sett på bussen. Dom undrade om dom fick komma in. Dom hade med sig flera flaskor med dricka. Dessutom hade dom chips och jordnötter. Efter ett tag kom det tre killar. En av dom hade med sig en bergsprängare. Det vart en himla bra fest. Jag kände mig jätteglad och jag dansade jättemycket. Vi höll på i flera timmar sedan kom det in en kille som jag tror jobbade på hotellet. Han sa att vi var tvungna att skruva ner ljudet för det fanns en massa gamla människor som ville sova. Vi stängde av musiken och gick ut på stan för att hitta ett disco. Vi gick runt hit och dit. På en gata stod det flera killar och delade ut inbjudningskort för olika discon. En av killarna följde dessutom med oss till hans disco. Discot var nästan tomt, men när vi lämnade in inbjudningskortet i baren fick vi var sin drink. Vi dansade ett par låtar. Sedan var det några som ville prova dom andra ställena. Dom var lika tomma dom, men man fick en drink på varje ställe.

Sådär var ungefär varje kväll där på Mallorca. Vi åt mackor och sedan var det fest på något av rummen. Ibland spelade vi lite kort också. Varje kväll gick vi på gratis drinkrunda på discona.

Till slut tröttnade dom på att ge oss kort, så då hade vi bara fest på rummen. Det fanns en pool på hotellet, men han som provade att bada sa att det var jättekallt i vattnet. Några dagar var jag nästan tillsammans med en av killarna på kursen. Vi hade i alla fall sex och han sa att han gillade mig. Jag gillade honom också, men efter några dagar till kom han visst på att han gillade en av dom andra tjejerna bättre. Jag var jättesur på henne. När vi hade fest i hennes lägenhet kissade jag i hennes sololja. Jag tror att det var hennes sololja i alla fall för den luktade kokos, precis som henne. Trots att jag nästan aldrig åt på restaurang så höll mina pengar på att ta slut efter några veckor. Så var det för dom andra också. Vi fick dricka billigare och billigare vin. En del av dom var jätteäckliga så vi var tvungna att blanda ut dom med läsk, fast det var ganska gott.

En kväll när jag sitter vid baren på ett diskotek tillsammans med Anna, kommer det fram en tysk kille och börjar snacka med oss. Han är rätt full men ändå trevlig. Han verkar tro att vi är horor, så Anna tycker inte alls att han är trevlig. Jag har ju inga pengar så jag tänker nästan att man kanske skulle kunna tjäna en liten slant. Men Anna säger bestämt och med hög röst att vi minsann inte är några horor. Flera av dom andra som är i baren vänder sig om mot oss och börjar skratta. Istället för att gå därifrån helt förlägen så bjuder han på drinkar. Han var jättetrevlig och sa en massa roliga saker. Han kom från Tyskland. Han skojade om vad tyskar trodde om Sverige. Jag vet inte om det var sant, dom tyckte att vi var jättetråkiga och snåla. Jag sa att jag trodde alla tyskar var som militärer. Då blev han lite sur, men han fortsatte att bjuda på drinkar. Anna och jag försökte lite lamt ta fram våra plånböcker, men han sa åt oss att stoppa ner dom. Han bjuder oss hela kvällen och vi blir jättefulla. Jag pussas lite med honom och följer med till hans hotellrum. Jag kände mig himla sugen på att ha sex med honom, men när vi väl går och lägger oss i hans säng då somnar han. Jag försöker väcka honom men sedan somnar jag också. På morgonen när vi vaknar då har jag ingen lust längre. Jag skulle gärna ha gått ut med honom igen, men han säger att han ska åka hem samma dag. Det känns lite sorglig och romantiskt. Det där att vi aldrig mer skulle ses, så jag ligger kvar med honom i sängen och vi ligger där hela dagen. Han bor på ett riktigt hotell så han ringer och beställer upp mat och champagne till oss. Vi har sex flera gånger. Hans kondomer tar slut och han säger att han absolut inte vill ha sex utan kondomer för då skulle hans tjej slå ihjäl honom. Han ringer på telefonen och försöker förklara att han vill ha kondomer, men det verkar inte som om dom fattar. Till slut går han iväg till en av sina polare och hämtar kondomer. Jag följer med dom i deras taxi till flygplatsen. Han köper ett silverhalsband med ett litet hjärta i och ger till mig. Själva kursen hölls på hotellet. Vi höll mest på med att liksom spela teater. En person skulle vara gnällig pensionär och så skulle någon annan vara reseledare. En gång skulle till exempel jag försöka byta hotellrum åt ett par som ville ha ett rum med dubbelsäng. Jag pratade med en kille som låtsades att han inte kunde någon engelska. Han höll hela tiden på att säga en massa snuskigheter på spanska och jag skrattade hela tiden. Vi hade teorilektioner också. En tjej höll på och pratade om hur man skulle göra om någon blev sjuk och sånt. Vi fick inga böcker utan vi fick var sitt block och en penna. Först antecknade jag jättemycket, men när jag sedan försökte läsa det jag skrivit så fattade jag ingenting. Då slutade jag att skriva.

Vi fick öva på turistspanska och turistgrekiska också. Spanska var okej, men grekiska var helt hopplöst. Jag lyckade knappt ens lära mig att säga "parakalå" som tydligen var jätteviktigt att kunna.

Den sista kvällen höll reseföretaget en fest i restaurangen på hotellet. Det var ganska kul. Det kändes lite tråkigt att behöva åka hem, men samtidigt var mina pengar helt slut och jag kände mig dessutom ganska trött på att festa. Det blev liksom likadant varje kväll.

När jag kom hem var det ungefär som vanligt, fast jag ringde faktiskt runt till en massa reseföretag och frågade om jag fick jobba där. Alla sa att jag gärna fick skicka in en ansökan, men att dom inte hade några lediga jobb just nu. Men en dag strax före midsommar ringde Anna. Hon berättade att hon fått jobb på ett reseföretag. Hon sa att det var jättekul.

Sen sa hon att jag kunde börja där också för dom behövde en färdledare på en busstur till Tyskland. Jag blev jätteglad och sa ja direkt innan hon ens hunnit berätta något mer. Jag fick adressen till det stället hon jobbade, de ville att jag skulle komma dit direkt. Jag han knappt tänka ut vad jag skulle ha på mig, ännu mindre tänka ut vad jag skulle säga, eller ta med mig mina betyg. När jag kom dit verkar det i alla fall inte som det spelade någon roll. Jag ringde på dörren till resebyråns kontor. Anna öppnade och bakom henne stod en äldre kille. Han verkade vara en typisk chef. Han hälsade på mig och sa att det var himla bussigt av mig att jag ville ställa upp. Han tog tag i min hand och drog in mig i ett rum med en massa broschyrer och sånt. Sedan bad han mig ta av mig kläderna. Jag blev jätteförvånad, men vad fan skulle jag göra jag ville ju ha jobbet. Jag stod och tvekade lite, drog lite i tröjan. Fan han hade ju verkat vara en rätt så snäll kille, men så är han bara värsta äcklet. Han måste väl för fan ha sett att jag såg alldeles förskräckt ut men han sa inget. Han bara stirrade på mig när jag började dra upp tröjan. Jag klädde av mig jättelångsamt men till slut stod jag i alla fall på golvet i det där förrådet i bara trosor, bh och strumpor. Då öppnar han ett skåp och frågar vilken storlek jag har på blusar samtidigt som han börjar gräva i en hylla med ljusblå blusar. Han ger mig fem blusar, tre blå kjolar och två blå kavajer.

-Du ska var borta en vecka så du behöver ju lite att byta med. Har du några frågor?

Egentligen hade jag en massa frågor, typ "vad ska jag göra", "när ska jag börja", "vart ska jag resa", men det enda jag vågade fråga för att inte låta allt för amatörmässig var:

-Lön?

-Just det, det blir den sedvanliga lönen 600 kr om dagen plus traktamente. Hur vill du ha pengarna har du något konto vi kan sätta in det på?

-Personkonto, sa jag.

-Bra, vad har du för personnummer.

Sen var allting tydligen klart.

"Bussen går i morgon klockan sex. Den går från Cityterminalen, ni sover i bussen och kommer fram till Hamburg i övermorgon. Du kunde visst tyska, men du kan ändå få en parlör med dig om du vill öva lite i bussen. Ni är i Hamburg över dagen och sover där i övermorgon natt. Sen åker ni till München och sover där och sedan blir det Österrike i ett par dagar. Lycka till!"

"Men hur hittar jag bussen, vilken buss är det."

"Det är lätt, den är vit och det står Janssons buss på den. Han som kör heter Tore. Var där klockan senast klockan fem. Vänta så ska jag hämta deltagarförteckningen och färdplanen." Jag vart så himla nervös så jag kunde inte somna förrän fem på morgonen. Men sedan sov jag hela dan. Jag sov så länge att jag inte vaknade förrän vid fyra på eftermiddagen. Jag trodde inte att det var sant när jag vaknade. Fyra, jag har nästan aldrig sovit så länge förut och så skulle jag göra det just den dan. Jag han inte direkt ligga och fundera på det. Jag bara duschade packade ner kläderna och lite trosor och sånt samt tyskaboken i en bag och åkte till Cityterminalen. Sen stod jag där i cityterminalen och kände mig förvirrad. Jag var helt mosig i huvudet efter allt sovande så jag fattade inte vart jag skulle gå. Men andra människor verkade tro att jag jobbade där som nån turistinformatör eller nåt för det kom hela tiden en massa folk och frågade om saker. Det kom så mycket folk och frågade att jag inte hann fundera över vart jag skulle gå. Jag var rätt så sur och irriterad. När jag var som allra mest sur och irriterad kommer det fram en gubbe i blå kavaj. Han frågade om jag var reseledare och jag svarade:

"Nä jag är polis".

Då sa han:

"Synd för jag letar efter en reseledare som ska vara med på min buss. Dom brukar ha såna där kavajer och blusar som du har."

Så jag fick tag i bussen till slut.

Han frågade om jag var ny och då sa jag att jag var det.

"Vet du hur man gör"

”Nä.”

”Det är ingen fara jag kan visa dig. Först ska du och jag stå utanför bussen och hälsa alla välkomna. Du tar dem i hand och presenterar dig. Sedan prickar du av dem i listan.”

”Listan?” Jag blev genast ännu mer nervös. Jag hade då inte sett någon lista.

”Vaddå har du inte fått någon deltagarförteckning?”

”Jaha, jo det har jag ju.”

Jag öppnade min väska och grävde runt i den. Papperen som jag fick från företaget hade jag lagt längst ner, men jag ville ju inte packa upp allting och lägga det där på marken för att komma åt dem. Så jag försökte dra upp dem utan att ta ut kläderna som låg ovanpå. Under tiden hann det komma ett pensionärspar som drog på var sin stor resväska.

Tore sa hej och välkomna till dem samtidigt som han sträckte fram handen. Just som jag skulle resa på mig och göra detsamma så frågar han:

”Vänta så ska jag ta hand om era väskor, under tiden som vi väntar på att vår reseledare Elisabeth hittar sina papper.”

Dom tittade alla tre på mig och jag sa:

”Hej och välkomna.”

För det var det enda jag kom på. Jag fortsatte att rota i väska. Jag fick till slut panik och slet upp alla mina kläder på trottoaren. Det blev så att där på toppen av högen låg mina sötaste trossor. Det kändes himla pinsamt. Jag hittade i alla fall listan.

Det kom fler och fler resenärer och jag hann inte med att säga:

”Hej och välkommen”, se trevlig ut, tala om vad dom skulle göra med bagaget och samtidigt pricka av alla namn på listan, så jag gav upp det med listan och tänkte att det kunde jag ju lika gärna göra senare. Alla som kom var gamla gubbar och tanter. Som tur var kunde alla gå in i bussen själva. Alla såg glada ut och de lät jättetacksamma över att jag hälsade dom välkomna. Precis innan busschauffören ska åka kommer tre gubbar springande. Dom verkar jättefulla, men dom säger att dom ska åka med. Dom snackar någon konstig dialekt. Dom säger att dom är masar. Dom sa också att dom tyckte att jag var jättesöt och dom ville ge mig en sup. Jag sa att jag kanske kunde ta en senare. När bussen hade startat tog jag fram listan med alla namnen. Sedan gick jag runt och frågade vad alla hette. Det gick jättebra. Listan stämde nästan helt och det var ingen som fattades. När jag gick runt och prickade av folk var det en massa som frågade en massa saker som:

”När är vi framme?”

På nästan alla frågor svarade jag som det var alltså att jag inte visste. Men jag frågade busschauffören och sedan tänkte jag att jag skulle säga det i högtalaren. Chauffören gav mig mikrofonen samtidigt som vi pratade om vad jag skulle säga. Det tokiga var att jag råkade trycka in knappen på micken samtidigt som jag råkade säga:

”Vad fan var det jag skulle säga.” Men det lät som om alla bara tyckte att det var roligt. Sen sa busschauffören att jag inte behövde göra något mer så jag satt bara på mitt säte och kollade ut genom fönstret. Efter ett tag så somnade jag. Ett par gånger var det någon som kom fram och frågade något. Som tur var svarade hela tiden busschauffören. Efter flera timmar stannade vi vid en restaurang någonstans.

Busschauffören, Tore alltså, sa att det var fika-, tandborstnings-, kiss- och rökpaus. Tore sa att jag skulle gå före in i restaurangen och tala om att vi var ett stort sällskap då skulle de bjuda mig på fika. Men jag skulle vänta till sist med att ta mitt kaffe. Det hände inte så mycket mer. Jag somnade igen och sedan vaknade jag mitt i natten på ett ställe med en massa otäcka lampor. Busschauffören sa att det var en färjeterminal.

Alla som ville fick stanna kvar i bussen medan vi åkte på färjan. Men det kändes så obehagligt att sitta i bussen när vi var på båten. Det var en massa konstiga ljud hela tiden. Jag gick runt lite. Det var inte så många som var vakna. Jag hittar en kafeteria som är öppen. Det är inte så många i kafeterian.

I ena hörnet sitter ett gäng fulla killar och på ett annat ställe sitter två gubbar. Jag står ett tag och kollar på mackorna och bullarna. Jag vet inte riktigt om jag vill ha något. Då kommer det in två tjejer som verkar var i min ålder. Dom säger något till mig som jag tror är hej. Det lät som om de var ryskor eller nått. De tar en flaska vin, pekar på mig och visar med fingrarna att jag ska följa med dom. Så jag gör det jag följer med. Vi sätter oss under en trappa och sedan skruvar en av dom av korken och börjar dricka. Dom dricker några stora klunkar sedan ger dom mig flaskan. Jag såg inte att någon av dom betalade för flaskan, men jag visste inte riktigt hur jag skulle fråga om dom hade gjort det varken på engelska eller ryska. Dessutom var jag inte säker på att jag ville veta. Jag tänkte att jag nog egentligen borde gå därifrån. Men när jag skulle gå därifrån såg dom så arga ut att jag tog flaskan och drack en liten klunk. Sedan sa jag att jag måste gå. Men då höll en av tjejerna fast mig. Den andra trycker flaskan mot min mun och säger:

”You must drink.”

Jag känner mig jätterädd. Det var så konstig tjejerna såg jättesöta och gulliga ut men de verkade jätteelaka. Jag vågade inte göra annat än att ta några klunkar till.

”Where are your buss going?”

”Hamburg.”

”We want to join you on the buss.”

”But you don’t have tickets.”

”You shall take us on the buss.”

”But why.”

”We want to go to Hamburg.”

”I can’t take you on the buss. All people will wonder what you are doing on the buss.”

”But you are the tour guide, you decide.”

”I don’t, the driver decides.”

”But the driver sleeps now.”

”But when he wakes up he will se you and everybody else will see you too.”

”No, we hide under a blanket.”

Jag sliter mig loss och säger:

”I don’t want to do that, I can loose my job.”

Då sliter båda ner mig på marken. Den ena tjejen håller fast mig. Den andra tar fram en kniv som hon trycker emot min hals.

”We have to go to Hamburg you see, we are afraid to hitch hike you see. You must take us with you.”

Det var jätteläskigt, men jag började inte gråta eller nått jag blev bara som helt stel. Jag vågade inte röra mig.

”Do you take us with you?”

Jag försökte säga något men det kom inga ljud. Jag kände kniven mot halsen och när jag försökte säga något så kände jag hur huden skrapade mot kniven. Hon med kniven såg jättearg ut. Hon tryckte kniven hårdare mot halsen.

”If you don’t say yes i will kill you.”

Den andra tjejen sätter sig på min mage. Jag rycker till och då stöter jag emot kniven ganska hårt. Det gör ont. Tjejerna pratar med varandra på ryska. Sedan säger hon med kniven:

”Well do you take us with you.”

Jag visste ju att det skulle gå åt helvete, men vad skulle jag göra. Jag sa:

”Ja.”

”What?”

”Yes.”

”What?” Hon tryckte kniven ännu hårdare mot halsen. Jag var tvungen att viska för att inte halsen skulle röra sig så mycket mot kniven.

Jag viskade:

”Yes i take you with me.”

”Very good, now we have some wine.”

Dom släpper taget om mig. Hon med kniven tar en stor klunk av vinaren. Sedan skickar hon vinet till sin kompis. Kompisen tar en klunk och ger flaskan till mig. Jag vågade inte göra annat än att ta en klunk. Dessutom så kände jag att jag verkligen behövde lite alkohol. Men när jag tog en klunk kände jag höll på att kräkas. Hon stoppade undan kniven och tog fram ett paket med cigaretter. Dom såg ut att vara ryska. Hon gav mig en och tog fram ett paket med tändstickor. Det var den äckligaste cigaretten jag smakat och det började snurra i huvudet. Ryskorna reste på sig. Dom stod framåtböjda för att inte slå huvudet i trappan.

”Lets go.”

Nu såg hon sådär arg ut igen.

Jag resten mig också sedan gick vi ut i korridoren. Den andra tjejen gick först och jag gick i mitten. Vi går längs korridoren, sedan öppnar hon en dörr. Vi går ner i en trappa och så öppnar hon en annan dörr. Därbakom är bildäcket. Man kunde se bussen. Det såg ut som alla på bussen satt och sov. Dörren är öppen, vi stannar vi den. De pratar med varandra på ryska. Tjejen med kniven ställer sin väska på golvet och så öppnar hon den. Hon letar ett tag och sen drar hon upp en blå filt. Sedan viskar hon i mitt öra:

”Where are empty seats?”

Jag viskar tillbaka:

”In the back.”

”Good, you go first.”

Så jag gick in i bussen och gick mot baken. Ryskorna kom tätt efter mig. Det verkade inte som någon reagerade. Jag visste att sätena näst längst bak var tomma, så jag gick fram till dom. Jag ställde mig så att dom kunde gå förbi mig och sedan pekade jag emot sätena. Dom nickade och satte sig där. Hon med kniven satte sig längst in. När dom satt sig brer hon ut filten över dom. Jag går därifrån till min plats. Det verkar som om alla i bussen sover. Jag sätter mig, lutar huvudet mot väggen och blundar. Men jag känner att jag absolut inte kan sova. Det bara snurrar i huvudet. Någon där bak i bussen reser sig och går i bussen. Jag vågar inte vända mig om och titta för jag är så rädd att den ska se att jag håller på att bajsas på mig. Jag är så himla röksugen fast jag vågar inte gå ut och röka för tänk om jag skulle råka väcka någon. Det gör ont i magen. Det hjälper lite när jag trycker in mina fingrar i magen fast det är ganska jobbigt att sitta så. Efter jättelång tid ringer en liten väckarklocka någonstans. Det är busschaufförens. Han vaknar och nickar till mig.

”God morgon. Har du sovit?”

Jag skulle svara men halsen var alldeles torr, det kom inte fram några ljud. Så jag log bara och nickade.

”Själv har jag också sovit. Det satt fint. Nu brukar reseledarna ta mikrofonen och säga till passagerarna att dom ska passa på och ta en kort fika och gå på toaletten för sedan kör vi raka vägen till Hamburg.”

Prata i mikrofonen, jag som inte ens fick fram god morgon. Han märkte nog vilken panik jag fick för han tittade på mig och sa:

”Det ser ut som om du gärna ser att jag säger det va?”

Nu verkligen kämpade jag för att få fram ljud och jag lyckades få fram:

”Ja jättegärna.”

”Då får du hjälpa till och städa i bussen.”

Vilken himla tur tänkte jag förståss och jag sa att jag älskade att städa och gärna städade hela bussen själv.

”Ska vi ta en snabb rök och en kopp kaffe innan vi väcker dom?”

Jag nickade och så gick vi. Han sa att han var chaufför och att jag var reseledare. Då fick vi både kaffe och juice och vilken macka som vi ville. Jag kände mig inte hungrig. Men jag sa att jag ville köpa cigaretter och då fick jag dom.

Vi kom tillbaka och väckte dom andra. Jag fick en soppåse och gick mot baken på bussen. Chauffören satt i förarstolen och höll på med något. Man såg lite av filten där borta. När jag kom närmare så såg jag också en fot sticka fram under den. När jag stod bredvid dom syntes det jättetydligt att det låg någon under filten. När jag tänker på det så är det väl ganska självklart egentligen för varför skulle någon lägga en filt över en hög med väskor. Förresten hade ju sätena varit tomma förut. Jag försökte peta in foten men den åkte ut igen. Då tog jag i lite hårdare då började hon som hade foten att röra på sig och jag hörde ljud. Jag hittar lite skräp här och där. Jag går fram och tillbaka flera gånger, mest för att jag inte kan sitta still. Till slut går det inte att hitta ens ett hårstrå på golvet. Chauffören säger att jag ska gå och slänga soporna någonstans på båten. Jag går iväg och letade efter någonstans samtidigt rökte jag minst fyra cigaretter på raken. Någon säger något på tyska i högtalarna. Det är något om att alla ska gå till sina bilar tror jag. Jag måste ta mig till bussen men jag bara fattar inte hur man hittar dit. Jag springer jättefort bakåt. Men jag kommer bara till en vägg då springer jag åt andra hållet. Jag hittar en dörr där springer jag in. Där finns en trappa. Jag minns att jag gick upp för en trappa så nu gick jag ner. Det kommer en dörr och jag öppnar den hör jag en massa ljud. Bilar som startas och sånt. Det är tomt framför vår buss. Chauffören ser sur ut när jag kommer in och jag hinner inte ens sätta mig förrän han kör iväg. Jag frågar chauffören om vad jag ska göra. Han säger att jag ska berätta lite om vad som kommer att hända.

”Du kan ju öva lite innan, om det känns jobbigt.”

”Men vad ska jag säga då?”

Nu känns det som om han är ganska trött på mig.

”Du får väl läsa i programmet, du har väl det?”

Som tur var hade jag det. Jag läste igenom det som stod om den här dagen minst tjugo gånger. Dom första tio gångerna fattade jag ingenting. Det var bara en massa ord som stod där. Men till slut så hade jag lärt mig det utantill. Det var ganska mycket prat som skulle sägas, nästan en hel sida. Det kändes som om när jag skulle hålla föredrag om Marco Polo i plugget och inte hade en aning om vem det var egentligen. Jag hade bara skrivit av det som stod i vår uppslagsbok. Men jag hade gjort ganska fina teckningar, men det var ju ingen som såg dom. Det jobbigaste var att jag visste att fröken visste mycket mer än mig om den där Marco. Nu var det precis samma sak. Chauffören kunde säkert det här programmet superbra. Men det gick faktiskt ganska bra. I alla fall var det ingen som buade. Som tur vart så stod det att de skulle gå runt på egen hand i Hamburg. Det jobbiga för min del var att vi sedan, klockan fem, skulle åka runt med bussen och då skulle jag prata om det vi såg, fast jag orkade inte tänka på det nu. Jag hade fullt upp med att vara jättenervös. Men helt otroligt nog åker vi hela vägen till Hamburg utan att någon kom och undrade vilka som låg under filten. Som tur var höll dom sig under filten hela tiden. Jag var ju jätterädd för att någon av tjejerna skulle vara tvungen att gå och kissa eller nått. Det enda lite läskiga som hände var att chauffören precis i början sa:

”Nu får vi hoppas att vi slipper tullarna för det tar sån himla tid.”

”Tullare?” Sa jag. ”Vad letar dom efter?”

”Jag vet inte, det lär ju knappast va sprit eller knark i alla fall. Det är ju värre när vi kommer tillbaka till Sverige. Då letar dom efter sprit.”

Precis efter att han sagt det så åkte vi förbi några killar i gröna uniformer. Dom såg stränga ut, men chauffören vinkade till dom och då vinkade dom också. Det såg ut som en glad vink så jag pustade ut lite. Under hela resan snurrar bara en tanke i huvudet. Den handlar om hur fan jag ska få ut tjejerna ur bussen. Men jag hade en himla tur. Chauffören sa att så fort han kom fram skulle han bara städa bussen sedan skulle han gå och lägga sig.

Jag tror att han ville att jag skulle säga att jag kunde städa bussen och det sa jag ju direkt. Han såg nöjd ut. Han sa att jag skulle låna dammsugare på hotellet.

Vi kommer fram och alla, utom tjejerna, går ut. Jag och chauffören går in på hotellet. Jag säger på jättedålig tyska att vi kommer från Sverige. Jag tänkte säga vilken researrangör vi kom ifrån men jag kom inte på vad vi hette. Som tur var står det på min kavaj. Hon i receptionen säger på jättebra engelska att vi är väldigt välkomna sedan frågar om jag har en lista. Helt otroligt nog så har jag faktiskt listan i handen. Hon tar den och börjar skriva ett nummer vid varje namn. Jag känner att jag är hungrig och det står en skål med godis bredvid henne. Egentligen är dom ganska äckliga, men jag äter upp ett helt gäng innan hon är klar.

Jag får en hög med nycklar och listan. Jag går ut till passagerarna och delar ut nycklarna. Det går ganska bra faktiskt. Fast då hade jag ju också gjort det förut i ett av dom rollspel som vi hade. I rollspelet var det så att några hade blivit ihopblandade så att det blev som ett partnerbyte. I rollspelet hade det flippat ut och dom hade börjat kramas och hångla sedan hade det blivit som ett svartsjukedrama. Jag hade bara stått och skrattat och helt glömt bort att jag var den som skulle ha rätt ut situationen.

Nu blev det i alla fall rätt tror jag. Efter ett tag var det bara jag och ryskorna kvar. Dom låg kvar under filten. Jag lyfte på den och sa att dom kunde sticka. Jag försökte låta hård, men det funkade inte alls. Dom sa att dom var trötta och dom ville sova i mitt rum. Jag sa:

”No you can not.”

Dom sa:

”Yes we can.”

Den ena tog tag i mig medans den andra tog fram kniven. Jag vågade inte säga nej. Dessutom tänkte jag att det kanske inte var så farligt. Det var ju ändå mitt rum och det var ju ingen som behövde komma in där. Dessutom så var ju alla ute på stan och busschauffören låg ju och sov. Så jag sa:

”Okay you can sleep there for a few hours, but then you must go.”

Dom nickade och jag gick med dom till mitt rum. Hon i receptionen reagerade inte alls. Hon trodde väl att dom var barn till någon av gamlingarna eller nått sånt. Dom sa att dom skulle duscha. Jag sa att jag skulle städa bussen, sedan gick jag iväg. Jag försökte komma på vad dammsugare hette på tyska och det gick inte alls. Jag kom inte ens på vad det heter på engelska. Fast jag var säker på att det inte hette dust sucker. Fast eftersom jag inte kom på något annat så sa jag dust sucker. Hon i receptionen verkade inte fatta. Så då försökte jag låta som en dust sucker samtidigt som jag låtsades hålla en i händerna. Hon frågade om rummet var smutsigt. Jag pekade på bussen och sa: ”No but the buss is.”

”But the cable is not long enough.” Svarade hon.

Jag kollade ut. Bussen stod ganska nära hotellet, men det var nog ändå mycket längre bort än en dammsugarsladd. Jag stod där och kände mig jätteförvirrad. Då sa hon att jag kunde låna något. Jag hörde inte vad hon sa men jag sa ja i alla fall. Hon kom ut med borste och en sopskyffel i ena handen. I den andra höll hon en hink med vatten i. Det låg en trasa i vattnet. Jag höll på och städade säkert i en timme sedan kom jag inte på något mer jag kunde städa så jag slutade. Jag skulle gärna ha gått och lagt mig, men det kändes inte som om jag skulle kunna somna. Jag var så orolig över guidningen, så jag tänkte gå upp på rummet och läsa på istället. När jag kom till rummet så var dörren låst. Jag knackade flera gånger och väntade. Jag vågade inte knacka så högt för jag ville ju inte att någon skulle börja undra. Busschauffören kanske sov i rummet bredvid. Jag väntade jättelänge och knackade försiktigt flera gånger. Till slut kom jag på att det kanske inte var mitt rum. Alla dörrar såg ju lika dana ut och jag hade ju inte direkt pluggat in mitt rumsnummer. Jag funderade över hur jag skulle fråga hon i receptionen på ett normalt sätt om vilket rum jag hade. Det var ju inte direkt något som vi övat på kursen. Men jag lyckades ganska bra tycker jag. Jag sa att jag skulle vilja se listan som jag lånat av henne när jag delade ut nycklarna. Det visade sig att jag tagit rätt dörr fast det var på fel våning.

När jag kände på rätt dörr så var den ändå låst, men en av tjejerna öppnade, sedan sprang hon till sängen. Dom låg inte alls och sov. Dom låg i sängen och dom var nakna. Men emellan sig hade dom en askkopp och en liten chipspåse. I handen höll dom var sin liten flaska som verkade vara såna där piccoloflaskor med bubbeldricka.

”Come have party with us. There is plenty to drink in the minibar.” Hon med kniven pekar på ett litet kylskåp som står vid ett skrivbord.

”But you cant take that, then you have to pay.”

”Don’t worry it is included in the room price.”

”You have to leave i must study.”

”Have a drink with us.”

Jag vågade inte säga nej eller då så kanske jag ville visa mig lite tuff eller då så kanske jag bara var väldigt sugen. I alla fall så sa jag ”okay”. När jag gick mot kylskåpet så sa hon med kniven: ”No i can fix you a drink you can rest here in the bed. Have a cigarette and relax. Hon satte sig upp i sängen, plattade till sin kudde, ställde sig upp, slätade till lakanet och sa:

”Take off your clothes and lay here.”

Jag gjorde så och hon gick till minibaren och tog ut en liten flaska och en burk cola. Sedan gick hon in i badrummet. Jag hann lägga mig och tända en cigg. Den andra tjejen tog ut en chokladgrej ur kylskåpet och gav till mig. Hon med kniven kom in och gav mig ett glas med cola i.

”Rum and coke”, sa hon sedan tog hon sin flaska och sa:

”Skål”, på svenska.

Det smakade ungefär som rom och cola brukar smaka. Vi satt och drack i sängen. Dom hämtade var sin öl och en påse chips. Jag orkade inte protestera. Jag kände att jag höll på att somna. Sedan kommer jag inte på något mer förrän någon står bredvid mig och skriker på tyska. Jag förstår först inte vad han säger, men till slut fattar jag att han vill att jag ska lämna rummet. Jag känner hur det luktar spya. På golvet ligger mina saker utsprida. Jag har jätteont i huvudet. När han ser att jag vaknat slutar han skrika och pratar med vanlig röst, men jag förstår fortfarande inte vad han säger. Men klockradion vid sängen visar på att klockan är två på dagen.

Han ser nog hur olycklig jag ser ut för han frågar, på engelska, om jag vill ha vatten. När han gett mig vatten sätter han sig vid sängen och frågar vad som hänt. Jag säger att jag inte fattar vad som hänt. Fast jag kommer inte på hur jag ska förklara för jag vill ju inte berätta att det var några ryska tjejer här inne. Han sätter sig bredvid mig i sängen. Han fortsätter att prata engelska och säger att bussen har åkt. Jag börjar gråta. Han lägger armen om mig. Jag gråter ännu mer. Han frågar igen vad som har hänt. Då berättar jag precis allt som hände. Jag vet inte hur mycket han förstod eller hur mycket han lyssnade, för jag märkte att han var ganska koncentrerad på mina bröst. Samtidigt som jag berättade vad som hänt höll han på och smekte mina bröst.

Jag sa:

”Stop that.”

Då sa han:

”Well we have to sort out our business together. You have to pay us one hundred and ten D-mark for the room, the extra cleaning and the drinks in the minibar. And then I haven’t charged you anything for the towels that are missing.”

Sedan tittade han på mig en kort stund och så fortsatte han att smeka mina bröst. Jag lät honom göra det. Jag lät honom ha sex med mig också. Det var min debut som hora kan man säga. Det var inte så farligt som man kan tro. Men det var nog för att jag var så himla borta i huvudet. När han hade kommit så reste han sig och gick ut ur rummet. Innan han gick sa han att jag hade en halvtimme på mig att sticka och jag fick absolut inte prata med någon. Jag duschade och kastade ner mina saker i min väska. Det var flera saker som fattades. Som tur var fanns min plånbok kvar, men pengarna var borta. Mitt pass och mina finaste underkläder var också borta.

Mina kläder låg vid sidan av sängen. Jag ville ju inte gå omkring som en reseledare, men vad skulle jag göra, jag hade ju inget annat. Jag var så himla borta att jag först inte märkte att det var fläckar på dom. Fläckarna var olika stora. Dom var ljusröda och luktade jätteäckligt. Dom luktade kräks. Jag höll på att kräkas igen när jag märkte det, men det gick över. Men jag lyckades få av mig kläderna utan att få något kräks på mig. Jag slängde dom på golvet igen och satte på mig en ny uppsättning reseledarkläder. Jag gick rakt ut genom receptionen utan att titta om det satt någon där. Jag tror att bussen kom ifrån vänster så därför gick jag ditåt. Det känns inte som om vi är i mitten av en jättestor stad. Den känns ganska liten faktiskt. Husen är rätt låga och det är ganska dött. Jag tror att jag var i en förort till Hamburg. Jag gick ett tag, men det kändes helt hopplöst. Jag kände mig helt hopplös själv också. Jag grät och gick och grät mer. Jag gick så bra länge, men jag blev inte mindre ledsen, bara mera hungrig. Till slut är det en kille som frågar mig något på tyska. Jag lyckas faktiskt svara honom på tyska. Jag berättar att jag inte har några pengar och ingen stans att bo. Han verkar tycka synd om mig. Han frågar om han får bjuda på en öl. Öl var ju inte precis det som jag var sugen på, men jag tänkte att det var bättre än ingenting. Vi går in på ett ställe precis bredvid. Det ser ut ungefär som vilken svensk pizzeria som helst. Han går fram till bardisken och ropar ett namn, tror jag. Det kommer fram en kille som tar honom i handen. Min räddare pekar på mig och säger att jag är från Sverige och att han hittat mig på gatan. Sedan frågar han mig om jag vill ha en öl. Vi får var sin öl sedan går vi och sätter oss i ett bås. Han frågar mig om vad som jag hänt och jag berättar. Det går himla bra faktiskt, det verkar som han förstår. Han försöker inte ens med engelska så han måste väl ha tyckt att min tyska var okej. Vi tar ett par öl till och dessutom var sin pizza. Han var himla snäll och gullig faktisk, fast han var helt klart för gammal för mig. Han var minst trettiofem år, dessutom tysk och lite småmullig. Hade han inte varit det hade jag nog kunnat bli lite kär i honom. Han bjuder på ganska många öl, del blir ganska sent och till slut frågar han om jag vill sova hos honom. Han lovade att han skulle skjutsa mig till ett bra liftställe dagen efter. Jag sa att han var snäll och att jag ville följa med hem till honom. Vi kramades lite i sängen. Jag blev kåt faktiskt och jag tog av mig mina kläder. Då gjorde han det också, sedan hade vi sex. Det var ganska bra om man tänker bort att han var mullig. På morgonen åt vi frukost, sen körde han mig till en stor bensinstation.

Jag går runt bland bilarna och frågar om det är någon som ska norrut. Ganska snart är det en rätt ung kille i en gammal bil som säger "ja" och öppnar passagerardörren. Han säger inte så mycket och han kör ganska fort. Det var lite läskigt faktiskt för han verkade så himla okoncentrerad. När han pratade med mig vände han huvudet åt mitt håll och då kollade han inte alls på vägen. Han hade inte säkerhetsbälte, så då hade inte jag det heller. För det hade känts lite taskigt. Det värsta av allt är att efter ett tag börjar han gräva i fickan. Han tar fram ett tobakspaket och en liten plastpåse. I tobakspaketet har han jättelånga cigarettpapper. Han håller i ratten och papperet med en hand. Med den andra handen håller han i tobak och lite av det som han har i plastpåsen.

"Marijuana", säger han och ler emot mig.

Det blir bara för mycket för mig. Jag försöker le samtidigt som jag diskret sätter på mig bilbältet. Han ser det och skrattar lite. Sen tänder han på jointen. Han frågar om jag vill ha och jag tar den. Inte för att jag var så sugen, men jag tänkte att ju mer jag tar ju mindre får han och desto säkrare blir det. Nu hjälpe inte det så bra, för när han ska ta jointen igen så tappar han den på golvet. Han böjer sig ner för att plock upp den. Samtidigt vrider han ratten så vi kör in i ett räck som går längs vägen. Jag vet inte vad som hände för jag svimmade. Men när jag vaknade låg jag på en bår. Dom höll på att lyfta in mig i en ambulans. Jag hann se bilen innan dom lyfte in mig. Den var jättetrasig. Framrutan var sönder och den var alldeles blodig. Senare berättade dom för mig att killen hade flugit igenom rutan och att han hade dött. Jag får ligga på en säng inne i sjukhuset. Det kommer en doktor och undersöker mig. Han frågar om jag har ont någonstans.

”I bröstet”, säger jag.

Dom kör in mig i ett rum med en stor röntgenapparat, sen in på ett rum. Efter flera timmar kommer doktorn in och säger att jag har brutit ett revben men att jag för övrigt verkar vara frisk. Jag blir förståss jättelättad. En tjej kommer in med en bricka med mat. Hon frågar om jag vill ringa någon, men jag säger att jag inte vill det. Det kanske var dumt att säga så, men jag orkade inte berätta vad som hänt. Jag kände mig så himla dum och blåögd. Fast egentligen är jag ju mer gråögd. Jag frågade efter min väska. Hon letar en stund i rummet, men hon hittar inget. Hon säger att hon ska fixa lite grejor åt mig. Hon kommer tillbaka efter en stund med en påse. I den har hon lagt en tandborste, tandkräm, två par jättefula sjukhustrosor och två par matchande strumpor. Jag stannar på sjukhuset hela natten. På morgonen får jag frukost. Hon som kommer med frukosten frågar vad jag ska göra sedan. Jag säger att jag ska fortsätta att lifta mot Sverige. Hon smeker mig på handen och säger att hon ska försöka kolla om hon kan hitta någon som kan köra mig till motorvägen. Hon kommer tillbaka efter en stund och säger att hon fixat så jag får skjuts med en ambulans. Medans hon håller på och berättar det kommer det in en kille i rummet. Han säger att han är polis. Han säger att han vill fråga mig vad som hände. Jag berättar så fort jag kan, för jag vill ju åka iväg. Men orden bara fastnar i munnen hela tiden. Han säger att jag kan ta det på engelska. Han frågar också vad jag ska göra sedan. När jag berättat det, säger han att han kan skjutsa mig. Kanske en timme senare står jag vid en annan bensinstation och frågar runt. Men den här gången frågade jag bara lastbilschaufförer. Det tar en bra stund, men till slut har jag jättetur. Jag ser en lastbil med svensk nummerplåt. Han som kör säger att han ska till Malmö och att han tar gärna med mig. Dessutom bjöd han mig på kaffe ur sin termos. Han var snäll. Han pratade skånska och han hade två barn. Den äldsta var en flicka i min ålder. Han verkade jättestolt över henne. Hon pluggade på någon högskola och skulle bli läkare. När vi kom till Malmö så fick jag sova hos dom. Hans dotter var hemma och vi satt hela kvällen och pratade i hennes rum. Vi tog en lång promenad och hon berättade om sitt liv och jag berättade om mitt. Jag tyckte att hennes liv verkade helt underbart. Det verkade så tryggt och mysigt. Dessutom hade hon ju en framtid. Men hon sa att hon tyckte mitt liv verkade jättespännande. Hon hade aldrig gjort något brottsligt och hon hade inte ens haft sex med någon. Hon frågade en massa saker om sex. Det verkade som om hon aldrig pratat om sex med någon förut. Det var ganska kul faktiskt, att känna att jag liksom var en förebild på något sätt. Hon sa att hon trodde att hon kanske var lesbisk, för hon hade aldrig varit kär i någon kille och det var ingen kille som hade varit kär i henne. Jag sa ingenting om det, men jag kunde nästan förstå det för hon var inte direkt söt. Dessutom klädde hon sig som en tant. Jag stannade och tittade henne i ögonen och sa att hon var söt, men att hon hade lite tråkiga kläder. Hon sa inget, men hon nickade och såg ledsen ut. Jag gick fram till henne så att jag stod så nära våra kläder snuddade vid varandra. Sedan la jag armarna om henne och kramade henne. Sedan sa jag att vi kunde gå och handla kläder i morgon. Hon ser jätteglad ut. Vi går in på hennes rum och hon bäddar tar fram en madrass som hon lägger på golvet bredvid sin säng. Vi ligger och pratar en lång stund. Hon verkade väldigt ensam tycker jag, för hon sa ingenting om några kompisar eller så. Hon pratade bara om skolan och sånt. Hon sa förresten att hon inte hade några kompisar. Hon verkade himla sorgsen. Hon ville flytta ifrån Malmö. Dagen efter går vi till Hennes&Mauritz och vi hittar en hel del kläder som jag tycker passar henne. Hon säger ingenting hon ser bara lycklig ut vad jag än tar fram. Vi köper sex par jätteläckra trosor, tre bh:ar, tre par jättesöta strumpbyxor och två klänningar. Hon vill att jag ska ha lite kläder också så jag får välja en klänning till mig. Hon ville att jag skulle köpa trosor och strumpor också, men jag sa att hon inte fick göra det. Hon betalar allting sedan går vi och fikar. Vi fikar i flera timmar. Hon säger att hon är lite kär i mig. Jag säger att jag gillar henne. Hon tackar mig för att jag gett henne så mycket. På natten ska hon jobba på ett sjukhus. Jag säger att jag måste åka hem. Vi går till posten och jag tar ut pengar. Sedan går vi till stationen och jag tar tåget till Stockholm. Vi lovar att vi ska höras och jag säger att hon gärna får besöka mig i Stockholm.

Hon lovar att hon ska komma sedan kramar vi varandra. Jag har inte hört av henne något mer och jag har inte ringt henne. Jag sover nästan hela tiden på tåget till Stockholm, trots att jag bara har en sittplats.

Blomsterförsäljning

Jag gick till arbetsförmedlingen för att lämna in mina kort och hämta nya. Då säger min förmedlare att hon har ett förslag på ett arbete till mig. Jag skulle sälja blommor. Jag hade sagt till henne förut att jag gärna jobbade i blomsteraffär eftersom jag gjort det förut och att jag tyckte det var ganska kul. Jag ringde till företaget och dom sa att jag kunde komma dit och prata med en gång. Företaget låg i ett hus utanför stan. Det såg inte alls ut som en blomsteraffär. Det var inte det heller, dom höll på med att sälja rosor på olika krogar. Jag träffade en kille som hette Göran. Han var ungefär i min ålder. Jag tycker att de där blomsterförsäljarna är rätt så pinsamma, så jag hade ingen större lust att jobba med det. Men Göran sa att man kunde tjäna jättemycket pengar, så jag tackade ja. Man jobbade bara torsdag, fredag och lördag och den dagen var det tisdag. Jag skulle ha på mig något romantiskt sa han. Gärna något som det var spetsar på. Jag vet inte om jag tycker att spetsar är så romantiskt, dessutom har jag inga kläder med spetsar på. Men jag gick i alla fall till Hennes & Mauritz och köpte en svart klänning med spetsar på och några par strumpbyxor som också hade spetsar. När jag kom dit igen på torsdagen fick jag träffa en tjej som hette Ulrika. Hon var lite yngre än mig och väldigt söt. Vi skulle jobba i ett team. Hon hade en bil med ett skåp bakpå. Vi lastade in en massa rosor i skåpet och åkte. Hon frågade varför jag börjat där och jag sa att det var för att man kunde tjäna så mycket pengar.

”Skitsnack, så sa dom till mig också, men det är bara dom som tjänar pengar. Vi får tio kronor per ros vi säljer. Resten tar dom. Man får inte ihop mer än kanske trehundra kronor på en kväll och då måste man ligga i som bara fan.”

”Vad kostar dom då?”

”Det beror lite på vilket ställe man är på. På Café Opera kostar dom femtio kronor, men på till exempel BZ kostar dom bara trettio.”

”Men hur vet dom vilka blommor som vi sålt var?”

Hon skrattade och sa ”det vet dom inte så jag brukar säga att jag nästan inte sålt någon blomma på Caféet och en massa blommor på BZ fast det egentligen är tvärtom”.

”Märker dom inte det då?”

”Jo det kanske dom kan göra, dom kan ju va på caféet och kolla när vi säljer, så man kan inte säga att man inte sålt någon blomma alls på caféet.”

Sedan stannade hon bilen och tittade på mig. ”Du måste ha rätt läppstift som matchar blommorna, det säljer jättebra. Har du det?”

”Nej, jag brukar inte använda läppstift så ofta. Det smakar så äckligt.”

”Du kan få låna mitt om du vill.”

Hon stannade bilen och lyfte upp en ryggsäck som låg på golvet mellan stolarna. Grävde runt ett tag och lyfte upp ett Lancôme stift. ”Det här smakar ganska okej faktiskt, prova det.” Jag tog det och luktade. Det luktade som läppstift brukar. Jag satte en dutt på ena läppen och smakade på den med tungan. Det smakade inte så farligt, det smakade nästan ingenting faktiskt. Ulrika vek ner den där grejen som sitter i taket. Bakom den var det en spegel. Jag satte på stiftet. Det var en ganska läcker färg. Men jag är ju inte så bra på att lägga på läppstift så det kom lite utanför läppen. Jag tycker det ser så himla larvigt ut. Ungefär som om man försöker göra så det ser ut som om läpparna är större. Jag torkade bort det med en bit papper som jag hittade, men då försvann det lite från själva läppen också. Jag var tvungen att lägga på mer och då kom det lite utanför igen.

När jag till slut var klar så gav jag henne stiftet. Och hon bara drar det ett varv runt munnen utan att kolla i spegeln över huvud taget. Jag känner mig som en liten tjej som är ute och åker med mamma och fått prova hennes smink.

Hon förstod nog vad jag tänkte för hon säger:

”Jag ser att du inte brukar använda läppstift.”

”Ser det dumt ut?”

”Nä då, men du såg lite ovan ut när du la på det. Vad tyckte du om smaken?”

”Det var ganska gott faktiskt.”

Så var vi klara med detta och åkte vidare. Det första stället vi stannade på var en stor restaurang som jag inte sett förut. Hon tog fram en korg och fyllde den med blommor.

”Gå efter mig bara och kolla hur jag gör.”

Det verkade inte så svårt hon gick fram till killen i baren och snackade lite, det lät som vanligt snack som man säger för att vara trevligt. Han tittade på mig och frågade Ulrika om hon hade en elev. Jag hälsade på honom och han frågade om vi ville ha något att dricka efter att vi gått runt bland gästerna. Det kändes som om han tyckte att jag var snygg. Ulrika sa ”kanske det”, sedan kollade hon runt lite. Det såg ut som hon spanat in ett par en bit bort som såg romantiska ut. Jag såg henne inte framifrån men jag tror att hon hade världens jättesmile. Killen såg oss och tittade på sin tjej. Hon skakade på huvudet. Han vände sig mot oss och skakade på huvudet också. Hon tittade runt igen och såg ett annat par. Dom verkade inte se att hon kom. Hon tog upp en blomma, höll fram den mot killen och sa:

”Ska du inte passa på och uppvakta med en blomma, det älskar vi kvinnor.”

Killen nickade och tog fram plånboken.

”Femtio kronor”, sa Ulrika.

Han såg lite sur ut, men han betalade.

Tjejen såg jätteglad ut. Hon nickade som om hon tackade Ulrika.

Hon lyckades sälja tre blommor inne på det stället. Jag visste inte om det var bra eller dåligt, men Ulrika sa att det var bättre än vad det brukar bli på det stället. Hon sa att hon trodde att jag hade tur med mig. Jag tror nästan det också för jag fick en Irish coffee av killen i baren. Ulrika sa att hon ville ha kaffe och det sa jag också och då frågade han om vi inte ville ha Irish coffee istället. Jag kollade på Ulrika om hon verkade tycka att det skulle vara fel av mig att ta en sån men hon såg glad ut så jag sa:

”Ja tack, gärna!”

Det var himla bra att jag fick den där spriten, för sedan kände jag mig lite varm inuti och mycket modigare. På nästa ställe skulle vi gå båda två fast åt var sitt håll. Först hälsade vi på dom i baren sedan spred vi oss, Ulrika följde inte ens med och kollade om jag gjorde på ett bra sätt. Fast det var skönt, det kändes mindre nervöst än om hon skulle ha stått och kollat in mig. Jag gjorde precis som hon gjorde på förra stället. Det gick jättebra och jag sålde flera blommor. Det enda pinsamma var när jag gick fram till en kille som satt mitt emot en tjej med långt mörkt hår. Tjejen tittade åt ett annat håll, men killen tittade på mig. Det kändes faktiskt som han spanade in mig. Jag säger precis som Ulrika sa. Då vänder sig tjejen om mot mig och då visar det sig att det inte alls var någon tjej. Jag känner hur jag blir alldeles varm i ansiktet. Jag tror dom hajade situationen för dom började skratta båda två. Killen som jag trodde var en kille som ju också var en kille säger:

”Raring ska du inte ha en blomma?”

Sedan skrattar dom ännu mer och då börjar jag också att skratta. När vi möts utanför på gatan så visar det sig att jag faktiskt sålt fler blommor än Ulrika. Resten av kvällen blir det som en tävling på varje ställe där vi går in. Ibland vinner hon och ibland vinner jag. Fast jag vinner lite oftare än hon. Dessutom blir jag bjuden på öl på två ställen. Vi säljer så himla bra så att blommorna tar slut och då var klockan inte ens tolv. Ulrika sa att hon trodde att det var för att det var så mycket turister. Dom vill väl lyxa till det lite, trodde hon. Det kan nog ha varit så för det var flera som pratade engelska eller då så lät det som dom kom från typ Värmland.

”Fan mellan tolv och ett är det bästa tiden”, sa Ulrika. ”Vi försöker få tag i egna blommor som vi säljer.”

”Ja men hur får vi tag i det då?”

”En gång hittade jag en massa blommor vid Palmes grav, vi åker dit.”

Jag trodde att hon skojade, men hon lät verkligen allvarlig. Så jag nickade. Vi kunde ju lika gärna åka dit och kolla tänkte jag fast jag trodde ju inte att det skulle ligga några blommor där. Men det gjorde det faktiskt. Det var lite olika blommor men det var i alla fall två buketter med röda rosor. Vi tog var sin bukett och tog bort snöret. Dom såg rätt okej ut och vi lyckades sälja dom inne på café Opera. När vi gjort det satte vi oss i bilen och försökte komma på några fler bra gravar att gå till. Ulrika visste om en jättestor kyrkogård som låg lite utanför stan. Vi åkte dit och gick runt lite, men vi hittade inga rosor alls dessutom började det bli ganska sent. Vi gick tillbaka till bilen och räknade alla pengar. Jag hade ettusen femhundra kronor och Ulrika hade niohundra femtio. Ulrika trodde att vi hade haft med oss femtio blommor. Men hon kunde inte få ihop att jag fått in så mycket mer än henne.

”Hur mycket tog du för dom egentligen?”

”Femtio kronor, precis som du.”

”Oj då” Sedan började hon skratta.

”Det var ju bara inne på den där fina restaurangen och inne på caféet som jag tog femtio kronor. Men ändå sålde du fler än mig du är ju verkligen en stjärna på det här.”

Jag blev lite stolt faktiskt när hon sa så. Jag kanske var lite duktig på det här tänkte jag.

”Okej nu måste vi räkna ut hur mycket vi ska ge till chefen.”

Vi höll på och räknade fram och tillbaka jättelänge. Till slut bestämde vi att vi på papperet hade sålt fyrtio fyra blommor för trettio kronor och fyra för femtio kronor och sedan hade två gått sönder så att vi varit tvungna att kasta dom. Det gjorde att vi fick behålla nästan tusen kronor. Innan vi åkte in till chefen skrev på ett papper hur mycket blommor vi sålt på varje ställe. När vi kom till chefen var det några andra tjejer där också plus några killar som verkade vara kompisar med chefen. Chefen gav oss kaffe och bullar. Ulrika sa att jag varit duktig på att sälja. Vi gav honom pengarna och lappen han kollade lite på den och stod ett tag och funderade. Jag var så rädd att jag inte vågade titta på honom. Efter ett tag så sa han:

”Bra jobbat tjejer, tråkigt med dom blommor som gick sönder.”

Sedan gav han oss tvåhundra tjugor kronor var.

”Då kan ni gå hem om ni vill eller om ni vill vara kvar och spela backgammon med oss.”

Det ville vi inte göra, så vi sa:

”Hej då”.

När vi kommit ut frågade Ulrika var jag bodde någon stans. Det kändes konstigt. Jag tyckte det var som om vi känt varann i flera år och så visste hon inte var jag bodde. Jag sa att jag bodde hemma hos mina föräldrar i Sollentuna.

”Men hur kommer du hem då, för pendeltåget har väl slutat att gå för länge sedan?”

”Nattbuss”, sa jag.

”Annars kan du få sova hemma hos mig.”

Jag var jätteglad över att slippa åka nattbuss, så jag tackade ja direkt. Vi gick ut på en stor väg och väntade tills det kom en ledig taxi. Hon bodde tillsammans med en massa kompisar till henne i en villa i Sundbyberg. När vi kom dit var klocka säker tre på natten, men det var ändå två grabbar som satt vakna och spelade TV-spel. På bordet framför dom låg det flera påsar med chips och en massa tomma ölburkar. Dom kramade oss och sa att vi fick ta så mycket vi ville. Jag var så hungrig så jag åt jättemycket chips. En kille går iväg och kommer tillbaka med en flaska gin och en flaska med Coca-cola. Vi groggar och äter chips i flera timmar. Sedan somnar jag på soffan. Medans vi sitter där och groggar föreslår en av killarna att vi ska köpa blommor i partihallarna och sälja själva. Han sa att han kunde köra oss om han fick en hundring i timmen. Så vi gjorde så. Vi sov ganska länge sen köpte vi hundra rosor för tre kronor styck. Därefter åt vi pizza och slöade i bilen i flera timmar. Ulrika ringde till chefen och sa att vi blivit sjuka och inte kunde komma ikväll. När klockan var halv tio började vi åka på våran runda. Det går ännu bättre än kvällen innan, men när vi bara hade ett ställe kvar träffar vi chefen. Han fattar direkt vad vi håller på med. Han blir asförbannad och knuffar Ulrika så att hon ramlar.

Så säger han att vi kan dra åt helvete och om han ser oss sälja blommor igen kommer han se till att vi får stryk.

Det kändes jätteläskigt, men vi tjänade över tusen kronor var. Det tråkigaste var att Ulrika blev förbannad på mig och hon bad mig att dra åt helvete. Så jag gjorde det, jag åkte hem till mamma och pappa. Fast innan jag gör det ger jag killen som körde, min del av hans pengar. Han tackar och ger mig en kram.

Sextjänster

En dag när jag var ute och gick på stan, jag skulle ingen särskild stans, stötte jag på Tina. Hon såg jätteglad ut över att se mig och tyckte att vi skulle gå in på närmsta krog och dricka vin. Det här var vid slussen så vi hittade ganska snart ett ställe där man kunde göra det. Hon berättade om allt möjligt som hade hänt och jag berättade om reseledarjobbet och det. När vi hade snackat ett tag om vad som hänt, berättade hon att hon skulle öppna en telefonsextjänst och undrade om jag ville vara med. Det lät skitenkelt. Vi skulle sätta in annonser i porrtidningar typ aktuell rapport och sånt. Vi skulle bara ta lite sexiga bilder av varandra med gurkor och sånt i musen. Under bilden skulle vi ha vårt telefonnummer. Telefonnumret skulle va något slags specialnummer som det kostade jättemycket att ring på. Vi skulle sitta och vänta vid hennes telefon tills det ringde då skulle vi stöna lite och sådär, för det skulle vi få en massa pengar. Jag kände mig ganska pirrig, äntligen skulle jag få starta något eget. Det var ju lite läskigt också, tänk om typ pappa skulle läsa tidningen. Vi hade jätteroligt när vi planerade mer. Vi beställde ännu en vinare och drack upp den jättefort samtidigt som vi hittade på olika saker som vi skulle säga.

”Åhh jag är så kåt så att det gör ont, åhh åhh” och sånt skit.

Hon tyckte att vi skulle säga ”Åhh din kuk är så stor stop in den i mig”.

Men jag tyckte att det lät lite dumt, vi kunde ju inte veta hur stora deras snoppar är. ”Borde vi inte fråga det på något sätt” tänkte jag.

”Är du dum i huvet, alla killar vill att man ska tycka att dom har en stor snopp. Förresten så får du ju inte säga snopp, det heter KUK, BAMSEKUK!”

Hon sa nog det lite väl högt för folk som till och med satt flera bord bort vände sig om och stirrade på oss. En grabb som satt med ryggen mot Tina vände sig om garvade och sa

”Jajamensan” sen vände han sig mot sina polare som asgarvade.

”Vi går”, tyckte Tina.

Vi kom ut på gatan, men där var det som om ingen av oss visste vad vi skulle göra. Jag ville gärna fortsätta och prata med henne, men jag visste inte hur jag skulle säga det så jag bara tittade på henne. Efter en stund sa hon:

”Ska vi åka hem till mig? Jag har ett par vinare hemma och så har jag en bandspelare, vi kan öva lite.”

Vi gjorde så, vi gick till tunnelbanan och åkte hem till henne. Hon bodde i ett jättetråkigt hus som var stort och låg långt ifrån stan. Dörren till lägenheten låg i en korridor som satt utanpå huset. Vi var tvungna att gå en ganska lång bit utanpå huset tills hon stannade vid en dörr. Hon tog inte upp några nycklar. Istället ringde hon på. Vi väntade, men det hände inget. Vi ringde på igen, men det hände inget.

”Har du inga nycklar.”

Hon såg lite förlägen ut.

”Jag bor hos en kille. Jag flyttade dit direkt efter att jag muckade. Han har sagt att han ska fixa nycklar till mig, fast han har inte gjort det ännu.”

”Men tänk om han inte är hemma då? Vad gör vi då?”

”Jag brukar stå här ute och ta en cigg. Efter en stund brukar killen som bor i lägenheten bredvid öppna och fråga om jag vill komma in på en fika.”

Vi gjorde så vi stod och rökte och efter en stund öppnades dörren bredvid och en kille som såg ganska gammal ut tittade ut.

”Hej Tina, har du en kompis med dig, vill ni komma in och fika?”

Tina nickade och vi gick in till honom. Han satte igång och började mecka med en kaffebryggare och vi satte oss vid hans köksbord.

”Vi ska starta en firma.” Sa Tina.

”Jaha vaddå?”

”En sextjänst. Vi ska köra sextal i telefonen.”

”Det låter ju kanon bra. Då kanske man kan få lite rabatt.”

”Du kan få det alldeles gratis, men jag vet inte hur man fixar det.”

”Vet ni hur det går till då?”

”Nä inte riktigt fast jag träffade en tjej som höll på med det hon gav mig telefonnumret till ett ställe dit man kunde ringa och beställa ett sånt telefonnummer. Sedan måste man ringa porrtidningarna. Du vet Cats, Aktuell Rapport och dom där.”

”Det är klart att jag vet, men vet ni vad ni ska säga då?”

”Det är väl inte så svårt man säger väl bara sånt som ååh vad kåt jag blir på din röst, jag måste smeka mina bröst, ååh vad skönt och sedan stöna av bara fan.”

”Det låter ju bra, men ska ni inte öva lite innan ni börjar. Det måste ju vara flyt i det för annars kommer man ju inte att orka höra på er. Vi kan ringa till ett ställe om ni vill så ni får höra hur det låter.”

Tina såg jätteglad ut. Hon reste sig och gick fram till honom.

”Du är verkligen en toppenkille, det vore helschysst av dej.”

Han ställde fram tre koppar på bordet sedan gick han iväg. När han kom tillbaka hade han en jättestor telefon i handen. Telefonen var kopplad till en jättelång skarvsladd. Han hällde upp kaffe åt oss och frågade:

”Mjölk?”

Tina sa ”nej”, men jag sa ”ja”.

”Tyvärr har jag ingen mjölk, men Per kanske har det jag kan gå in och se efter.”

Tina såg med ens ganska sur ut.

”Vadå har du nycklar till hans lägenhet?”

”Nä men vi brukar klättra över till varandra över balkongen.”

Jag tyckte inte att han skulle riskera att ramla ner från balkongen bara för att jag skulle få mjölk så jag sa att jag ändrat mig och inte ville ha någon mjölk, men Tina såg fortfarande ganska sur ut. Jag tror att han förstod varför, för han sa:

”Förlåt att jag inte sagt det till dig, men jag tycker att det varit så kul när du har varit här att jag inte velat att du ska gå.”

Sedan såg Tina glad ut igen hon till och med kramade om honom och sa:

”Åh vad du é gullig.”

”Han gick iväg igen och kom tillbaka med några porrtidningar. Han bläddrade i en av dem tills han hittade en sida med en massa små bilder på nakna tjejer i olika ställningar. Under varje bild stod det sånt som:

”Jag vill att du sprutar min röv full av din sperma” och ett telefonnummer.

”Vilken ska vi ta? Röven full av sperma eller jag blir så kåt att jag måste onanera på köksbordet?”

”Röven full av sperma” sa Tina.

Han slog numret och vi väntade alldeles tysta.

Telefonen hade en stor högtalare och jag kunde höra signalerna tydligt utan att ens behöva luta mig fram. Efter några signaler svarade en tjej som sa att hon hette Nina. Hon lät löjligt tillgjord.

”Vad heter du?” Sa Nina.

”Anders” sa killen.

”Hej Anders vad vill du göra? Vill du höra när jag smeker min klitoris?”

”Ja.”

Sedan började hon stöna jättemycket och säga en massa porriga saker.

Först trodde jag inte att det var sant, sedan blev jag förlägen. Sedan när man hörde ett liksom slaskande ljud då höll jag på att börja skratta. Fast Tina började skratta innan mig. Sedan började Anders också att skratta. Då skrattade jag också. Nina blev jättesur. Hon bad oss dra åt helvete sedan la hon på luren.

”Det där kommer jag aldrig att klara av.” Sa jag.

”Jodå, det var väl inte så svårt.” Sa Tina.

”Ni får väl träna lite.” Sa Anders.

”Då måste jag fan ha mer vin.” Sa Tina. ”Kan inte du gå in till Per och hämta några vinare. Dom står ovanpå köksskåpet.”

”Visst” sa Anders och gick iväg.

Efter en stund hör vi världens krasljud ifrån balkongen. Vi rusar ut och då ser vi Anders som sitter på balkongräcket. Under honom på balkonggolvet är det rött. Först trodde jag att han blödde men sedan förstår jag att det är en av vinarna som gått sönder när han skulle klättra över.

”Fan jag tappade en vinare. Jag vill inte gärna sätta ner fötterna i pölen. Förresten så kanske det är glassplitter i den.”

Jag och Tina hämtar hushållspapper, fast vi hittar inget så vi tar toapapper istället. Först tar vi lite grand var. Men det vart inte torrt alls så vi får gå flera gånger och hämta toapapper. Till slut tar Tina med sig hela rullen. Jag får ett litet sår på ett finger, fast det var bara litet. Det värsta var att det då och då när jag kom åt fingret så gjorde det jätteont. Till slut såg jag att det satt en liten glasbit kvar. Anders och Tina sa att dom skulle operera bort den. Jag satt på toastolen, Anders höll en ficklampa riktad emot mig och Tina pillade i såret med en nål. Hon hade eldat på nålen först för de skulle man göra sa hon. Fast jag tycker inte att det var så bra för det blev sotfläckar på fingret istället. Inte för att det gör så mycket, men det låter ju inte så himla nyttigt det heller. Hur som helst så hade vi bara en vinare och den gick åt ganska fort. Särskilt som Anders hade så stora glas. Vinaren räckte bara till ett glas var. Vi ville alla ha mer dricka fast vi hade totalt glömt bort varför vi skulle dricka ifrån början. I varje fall hade jag det. Anders hade en samling med såna där småflaskor som man får när man är ute och flyger. Han sa att han samlade på dom och egentligen inte ville använda dom. Då sa Tina att hon tyckte det var lite larvigt att samla saker. Jag sa att jag höll med. Dessutom berättade jag att jag sålt alla mina samlingar för sånt har man bara när man är liten. Det är bara jobbigt att hålla på och flytta runt dom. Han ville fortfarande inte använda dom. Då sa Tina att det bara är jobbigt att ha en massa flaskor stående för då går man bara och tänker på dom varje gång man är sugen och då blir det en plåga att ha dom. Han borde dricka upp dom snabbt för att bli av med plågan. Jag sa att han ju kunde hålla te och vatten i dom, då skulle han ju ha samlingen kvar ändå. Det skulle bli dubbel nytta liksom. Då sa han att det var okej att vi tog några. Först hämtade han var sin. Jag fick en flaska whisky. Tina fick konjak och jag tror att han tog konjak också. Sedan tog vi alla tre en flaska whisky. Jag tror jag drack fem flaskor whisky. Det var helt klart mitt rekord. Sedan minns jag inget mer ifrån den kvällen. Men Tina sa att jag somnade i soffan. Sedan kom hennes kille och dom bar in mig i deras lägenhet och la mig i deras stora säng.

När jag vaknade låg Tina fortfarande och sov så jag låg och väntade på att hon skulle vakna. Hennes kille var borta så det var tomt emellan henne och mig. Tina vaknade till lite, tittade på mig och sa att hon frös. Jag sa att jag också frös fast egentligen gjorde jag inte det. Då ålade hon sig över på min sida så att hon låg jättenära mig. Jag låg på rygg och hon låg på sidan. Hennes bröst låg emot min arm. Hennes lår låg emot mina lår. Hon tittade mig i ögonen. Sedan pussade hon mig på munnen. Hon pussade bara en gång sedan bara låg hon där och tittade förväntansfullt på mig.

Jag har visserligen fantiserat en massa gånger om att ha sex med en annan tjej, men jag har aldrig trott att jag skulle vilja det i verkligheten, men nu ville jag faktiskt det. En av mina fantasier var ungefär sådär. Jag menar att jag skulle sova i samma säng som en kompis och sedan skulle vi börja kyssas.

Jag kände hur hon tryckte sig hårdare emot mig så att hennes bröst mötte mina bröst.

”Vilka fina bröst du har” sa hon.

”Dina är finare.”

”Nej, dina är finare du har så fina vårtor.”

”Men dina har finare form, mina är så platta.”

”Ja men det är ju bara för att du ligger ner.”

”Det tror jag inte.” Sa jag och satte mig upp i sängen. ”Titta dina bröst är visst finare än mina när man står upp.

Hon satte sig också upp i sängen. ”Nä mina tuttar är hängiga. Fast dom kanske är lite större än dina.”

”Lite större, dom är ju mycket större, du måste ju minst ha c-kupa. Föresten är nog dina vårtor säkert finare än mina när dom är styva.”

”Dom är styva nu, vill du känna?”

Jag rörde lite försiktig med pekfingret på den ena vårtan. Den kändes inte alls som min. Den var mycket mjukare. Den åkte in helt så fort man tryckte lite på den. Så gör inte min.

”Hårdare”, sa Tina, ”nyp lite i den.”

Jag gjorde det nöp lite försiktigt i den med tummen och pekfingret. Hon stönade.

”Nyp hårdare tycker inte du om när man nyper hårt?”

”Jag vet inte, jag har inte tänkt på det.”

”Vill du att jag ska visa?”

”Ja gärna.”

Hon tryckte ner mig i sängen sedan började hon kyssa ett av mina bröst. Hon höll på länge. Det tog jättelång tid innan hon ens nuddade vid vårtan. Hon nöp inte ett dugg hon bara slickade och pussade. Till slut började hon slicka själva vårtan. Det kändes inte så mycket men det var himla läckert. Men när hon väl tog vårtan mellan läpparna och klämde ihop den runt den då kändes det jättemycket. Det var verkligen mycket häftigare än vad jag känt tidigare. Det var så skönt att jag stönade helt utan att tänka på det.

”Gillar du det?”

”Åh nej sluta inte.”

Men hon slutade ändå, men gjorde samma sak med det vänstra bröstet samtidigt som hon smekte och klämde på det högra med fingrarna. Jag kände mig verkligen jättekåt och jag visste att nu skulle jag inte tveka en sekund att ha sex med Tina. Fast jag visste inte riktigt hur det skulle gå till. Det som jag var säker på var att jag ville att hon skulle fortsätta och jag ville att hon skulle slicka mig därnere. Samtidigt ville jag jättegärna slicka henne. Vi gjorde allt det där och vi höll på i säkert över en timme. Efteråt låg jag i hennes armar och vi pratade sådär avslappnat som man gör när man är lite bakis och har haft sex. Jag frågade henne hur det kom sig att hon hade så lite hår därnere. Hon tittade förvånat på mig och sa:

”Jag rakar mig, brukar inte du göra det ibland?”

”Nä ska man göra det? Gör det inte ont?”

”Nä, men det kliar lite när det växer ut.”

”Va pinsamt, jag menar, man vill ju inte gärna klia sig därnere, Det måste ju se ut som att man har löss eller nått.”

”Jag brukar gnida mig mot sätet”, sa hon.

Men jag märkte att hon skojade.

”Men varför rakar du dig därnere?”

”Jag känner mig sexigare sedan så känns det mycket mer när man har sex. Du borde verkligen prova.”

”Okej då.”

”Vill du att jag ska visa hur man gör. Jag kan vara din fittfrisör.”

Vi skrattade jättemycket sedan tog hon mig i handen och ledde mig in till badrummet. Hon sa att jag skulle sätta mig på toalettlocket, fast långt ut på kanten. Sedan tog hon fram en rosa rakhyvel och en sprayburk med raklödder. Hon la en handduk på golvet framför mig. Sen satte hon sig på knä emellan mina ben.

Hon sprutade lite raklödder i handen, satt med raklöddret i handen en stund. Hon sa att hon värmdet. Därefter smekte hon ut det mellan mina ben. Men den där värmningen funkade nog inte så himla bra för löddret kändes jättekallt. Hon såg att jag tyckte det var kallt så hon väntade lite innan hon försiktigt började dra med rakhyveln. Det gjorde lite ont ibland när hon kom åt dom små kullarna som hårstråna sitter i och jag var lite orolig för att hon skulle råka skära mig, men hon var jätteförsiktig. Jag blev lite mindre orolig och istället blev jag väldigt upphetsad. Hon märkte nog det men hon låtsades inte om det. När hon var klar pussade hon en gång på min klitoris, torkade med en handduk och frågade om jag var nöjd med frisyren.

Hon gav mig en liten spegel och jag höll den mellan benen och tittade. Sedan skrattade jag hysteriskt. Jag kände lite också med fingret. Till slut sa jag att det var fint.

”Vill du att jag ska ta lite här uppe?” Sa hon och smekte på mitt venusberg.

”Jag vet inte vilken frisyra som är inne just nu.”

”Mittsträng.”

”Då tar jag mittsträng.”

Sedan gjorde hon en mittsträng där uppe. Hon sa att jag blev jättefin. Därefter började hon slicka och kyssa mig jättemycket därnere. Det var jätteskönt, men samtidigt ville jag göra något för henne också. Så jag sa det:

”Kan inte jag få öva lite på dig?”

”Visst”, sa hon sedan böt vi plats.

Det slutade förstås med att vi hamnade i sängen. Vi låg där i sängen i flera timmar och pratade om sex. Det var verkligen häftigt. Jag har nog egentligen aldrig pratat om sex med någon förut, aldrig på riktigt i alla fall. Jag menar riktigt prat om vad jag gillar och har gjort och sånt. Det visade sig att Tina hade provat jättemycket saker. Hon hade varit tillsammans med en äldre kille som var jätteintresserad av sex. De hade varit på gruppsexklubb och en gång hade hon haft sex med flera killar samtidigt. Jag berättade om mitt första samlag och hon skrattade jättemycket åt min oro för att jag skulle ha blivit gravid. Hon sa att hon också trott att hon blivit gravid flera gånger. Men hur mysigt vi än hade det började jag bli hungrig. Tina var också hungrig, men ingen av oss hade någon särskild lust att laga något. Vi ville ha pizza. Så vi klädde på oss och gick till pizzerian. Men vi kom inte längre än till dörren för den var låst.

”Fan, det jävla puckot har låst dörren när han stack.” Skrek Tina.

”Vad gör vi nu då?” Sa jag.

”Jag tänker fan inte klättra över balkongen. Per får fan komma hem från jobbet med pizza till oss.”

Hon provade att ringa till hans jobb, men dom sa att han var ute och jobbade så dom kunde inte få tag i honom. Vi gick ut på balkongen för att se om vi kunde se grannen, men det såg alldeles mörkt ut i hans lägenhet och förresten var hans balkongdörr stängd.

”Vi ringer Pizza Express.” Sa Tina. Sedan gick hon till telefonen.

”Vilken pizza vill du ha?”

”Capriciosa.”

”Jag med, vill du ha någon dricka?”

”Cola.”

”Jag med.”

Efter sådär en timme ringde det på dörren. Tina satte sig på huk och tittade ut genom brevlådan och ropade:

”Hallå ser du mig.”

”Jaa, ska du inte öppna?”

”Nej vi är förkylda här och vi vill inte smitta dig, kan du inte stoppa ner pizzorna här i hålet.”

”Men det går ju inte dom får inte plats. Öppna nu.”

”Kan du inte ta ut pizzorna ur kartongerna och vika ihop dom?”

”Men det är ju inte klokt jag ställer dom här utanför istället, men först vill jag ha 140 spann.”

”Nej du kan inte ställa dom utanför, för vi kommer inte ut.”

”Är ni inlåsta?”

”Ja, just det.”

”Okej då försöker jag väl pula ner pizzorna, men först vill jag ha mina pengar.”

Tina hämtade sin handväska och rotade igenom den. Hon hittade 40 kronor. Jag hade 40 kronor. Vi sa åt killen att vänta sedan letade vi som fan, överallt i lägenheten för att hitta mer pengar. Vi hittade typ 14 kr i mynt, men det räckte ju fortfarande inte, så vi sa det till honom. Tina frågade vad det skulle kosta om man tog bort läsken. Men det hjälpte fortfarande inte. Nu började killen låta rätt sur faktiskt. Då sa Tina:

”Du kan väl vara lite schysst då, vi är inlåsta här och vi har inte fått någon mat på jättelänge.”

”Vadå schysst, jag har väl ingen lust att bli tvungen att betala för er mat.”

”Du om du får kolla när vi har sex med varandra och dessutom får nästan hundra spänn, då är det väl jämnt?”

Jag blev helt paff men samtidigt var jag väldigt hungrig och jag kände doften av pizzorna så jag tänkte att det kunde vara okej, kanske till och med lite sextigt. Killen var tyst ett tag med sedan sa han att han tyckte det lät okej. Så Tina kastade ut pengarna genom brevlådan. Sedan la hon sig på golvet framför dörren och drog av sig byxorna. Brevlådan öppnades. Tina tog av sig tröjan, bh:n och trosorna. Jag tog också av mig. Sedan la jag mig bredvid henne fast med huvudet mellan hennes ben och började slicka henne. Tina stönade jättemycket, sånt där porrfilmstön. Jag försökte också, men det kändes mest pinsamt. Efter ett tag hörde jag hur någon kom gående på loftgången. Den personen frågade pizzabudet vad fan han höll på med. Jävla skit tänkte jag, det var grannen. Pizzabudet svarade:

”Kolla för fan dom har sex därinne som betalning för mina pizzor. Grannen kollade också. Så nu stod det två grabbar och kollade in genom våran brevlåda. Vi låtsades att det gick för oss, sedan reste vi på oss och gick bort så att det inte gick att se oss längre.

”Okej hit med pizzorna nu.”

”Okej, bra show”, sa pizzabudet.

”Tack.” Sa Tina.

Man hörde hur han började riva upp en av kartongerna Sedan öppnades brevlådan igen och det började lukta väldigt mycket pizza.

”Men varför öppnar ni inte dörren”, frågade grannen.

Tina förklarade och då sa grannen att kunde räcka oss pizzorna över balkongen.

”Fan också”, sa Tina samtidigt som hon tittade ner på hallgolvet där det droppat en massa tomatsås och ost ”tänkte inte på det.”

Pizzan försvann upp ur brevlådan och vi gick ut på balkongen och väntade på maten. När vi hade fått pizzorna och colan, sa Tina:

”Vilken himla tur att du kom för hallgolvet hade ju inte sett så himla fräscht ut om pizzakillen tömt två Coca-cola genom brevlådan.”

Grannen garvade och sa att vi borde köra med liveshow istället för telefonsex. Han sa att han tyckte att vi var bra.

”Det är minsann inte alla som kan ha sex inför publik och kan få det att se naturligt ut.”

”Hur vet du det, har du provat.”

”Nä men jag har läst det i en porrtidning.”

Tina och jag pratade inte om det där som hände i hallen förrän efter att vi ätit upp pizzorna. Då frågade hon om jag blev sur på henne för att hon föreslog att vi skulle ha sex när dom kollade på. Jag skrattade och sa att jag tyckte att det var okej.

”Tyckte du att det var upphetsande?”

”Lite kanske.”

”Skulle du kunna tänka dig att göra det på riktigt? Jag menar inför riktig publik alltså?”

”Absolut inte. Du då?”

”Jag tror inte det heller, men jag vet inte. Jag tycker att det är upphetsande att veta att andra kollar på när jag har sex.”

”Men skulle du kunna tänka dig att jobba på en porrklubb.”

”Nej fy fan. En massa äckliga gubbar som ska hålla på och tafsa på en. Dessutom är det ju inte samma sak att ha sex på beställning som om man gör det för att man är kåt.”

”Jag håller med. Jag skulle dessutom vara så himla orolig över att det skulle komma in någon som man känner. Någon ifrån plugget eller så. Eller ännu värre om pappa skulle komma in.”

Jag var vart väldigt lättad över att Tina inte föreslog att vi skulle söka jobb på en porrklubb. För jag var rädd att jag inte skulle klara att säga nej. Hon skulle liksom lura in mig i det.

”Brukar din pappa gå på porrklubbar?”

”Jag skulle inte tro det.”

Tina nickade och sa:

”Men jag skulle kunna tänka mig att va med i en porrfilm.”

Hon tittade förväntansfullt på mig. Jag blev jättenervös och sträckte mig efter cigarettpaketet för att ta ännu en cigarett. Men samtidigt som jag gjorde det kom jag på att jag precis tagit den sista cigaretten. Jag skämdes lite för det var egentligen Tinas cigarettpaket.

”Förlåt Tina, men jag råkade ta din sista cigarett.”

”Fan också, jag är jätteröksugen. Vad gör vi nu?”

”Jag vet inte”, sa jag.

”Du får fråga min granne om han kan låna oss några cigg tills Per kommer hem.”

Så jag gick ut på balkongen och ropade. Inte för att jag hade någon lust att tigga men jag var himla röksugen och jag kände att jag var skyldig Tina att fixa mer cigg. Men innan jag gick ut på balkongen satte jag på mig jeansen och mitt linne.

Jag ropade ”hallå” och grannen kom ut. Han sa att vi kunde få ett helt paket, men att han då ville ha samma betalning som pizzabudet. Eftersom jag var så röksugen och allting sa jag okej då. Sedan gick han in och hämtade ett paket cigg. Därefter klättrade han över till oss. Jag sa till Tina vad vi bestämt och då började hon skratta. Hon gick fram till stereon och valde en skiva. Sen såg det ut som hon skulle börja dansa, men hon ångrade sig. Hon gick fram till grannen och sa:

”Jag måste ha en cigg först.”

Hon dansade himla läckert. Hon smekte sig över hela kroppen så jag blev faktiskt kåt på riktigt. Jag ställde mig bredvid henne och försökte göra likadant samtidigt som jag också försökte få av mig linnen och brallorna på ett sexigt sätt. Fast det gick inte så himla bra. Normalt brukar jag sparka av mig brallorna men det är ju inte särskilt sexigt och det är jättesvårt att göra det så att det ser ut som dans. Nu drog jag ner brallorna, men dom fastnade på låren och då kände jag mig som om jag hade jättefeta lår. Jag drog jättemycket i brallorna men dom hade liksom fastnat på låren. Jag ville bara försvinna, men då kom Tina och ställde sig på knä framför mig och drog ned mina byxor. Sen särade hon på mina ben och stack in huvudet mellan dom. Jag kan inte säga att det var skönt, men det kändes i alla fall bättre än förra gången. Det var lättare att koppla bort publiken när man inte låg under halldörren och när det dessutom var musik i bakgrunden. Hon höll på länge och helt otroligt nog så fick jag faktiskt orgasm. Jag blundade hela tiden som hon slickade mig och sedan när jag öppnade ögonen så såg jag att grannen satt och runkade. Jag slickade på Tinas bröst och just som jag skulle gå längre ner så hörde jag ett kort stön från granen. Jag vände mig mot honom och såg att det hade gått för honom. Då slutade vi. Han applåderade och sa att vi var jätteduktiga. Sen hände inte så mycket mer.

Grannen klättrade tillbaka och vi satt och snackade. Någon gång på kvällen kom Per hem. Helt otroligt nog berättade Tina allt som hänt. Jag trodde att Per skulle bli jättesné och det blev han också. Men han blev inte sné på ett sådär svartsjukt sätt, han sa:

”Va fan ni har sexshow för ett jävla paket cigaretter och en pizza. Men för mig har ni ingen sexshow fast ni får bo här gratis.”

”Åh förlåt gubben, det är klart att vi kan ha sexshow för dig också, eller hur Bettan. Du ska få en specialshow.”

Jag sa inget om att jag egentligen inte ville, för jag tyckte lite synd om Per. Vi började med att leta bland Tinas kläder för att hitta något sexigt. Per gick in köket och fixade med något. Vi höll på ganska länge och provade kläder för hon hade ganska mycket som var sexigt, det var ganska kul. Efter ett tag kom Per in i rummet och sa att maten var klar. Vi tog på oss var sin svart bh, svarta trosor, stay ups, och svarta korta klänningar. Tina hade mycket riktigt c-kupa i sina bh:ar, men det såg faktiskt inte så himla tokigt ut på mej som jag trott.

Per hade dukat upp med var sin tallrik och vinglas. Mitt på bordet stod en brödrost. Bredvid brödrosten fanns det bröd, ost, kaviar, ägg, gurka och skinka och två flaskor rödvin.

”Vad fint du har gjort”, sa Tina, ”Men tog inte vinarna slut igår?”

”Jag köpte fler idag. Va läckra ni ser ut då.”

”Vänta bara tills vi sminkat oss.”

Så vi åt mackor, drack vin och sminkade oss.

När vi var klara sa Tina åt Per att sätta sig i soffan sedan satte hon på samma skiva som förut och vi började dansa och strippa. När vi strippat började vi kyssa och smeka varandra. Efter ett tag låg jag på mattan med Tina över mig. Då kom Per och stoppade in sin snopp i Tina. Jag kunde se jättetydligt hur hans snopp åkte in och ut ur hennes fitta. Det såg läckert ut. Han snopp var ganska lång och small, men det var inget hår på den. Efter ett tag drog han ut den helt och måttade den mot min mun. Jag förstod att han ville att jag skulle suga på den. Men jag var lite osäker på om jag skulle göra det. Vad skulle Tina säga om jag sög hennes killes snopp.

Dessutom skulle det bli en så konstig ställning. Men Tina sa:

”Sug.” Så då gjorde jag det.

När jag sugit lite så fortsatte han att knulla med Tina. Men efter en stund drog han ut den igen. Då reste sig Tina och sa att hon ville ligga underst. Så vi växlade och Per stoppade in sin snopp i mig. När vi gjort så ett tag så fick Tina orgasm. Den höll på jättelänge. Sedan kom jag, det höll inte på så länge fast längre än det brukar. Sist kom Per. Han sprutade inte i mig, han sprutade på min rygg. Jag gick och duschade sedan la vi oss alla tre i deras säng.

Dagen efter var det lördag. Jag stannade hos dom hela helgen och vi hade sex flera gånger. På lördagskvällen spelade vi ett spel som Per hade hittat på. Det gick ut man först bestämde vad den som förlorade skulle göra. Till exempel slicka bröstvårtorna på den som vann eller onanera. Själva spelet var att vi la ut en kortlek på bordet och drog var sitt kort. Den som drog det lägsta kortet förlorade. När vi spelat i flera timmar och jag provar flera saker som jag trodde att jag aldrig skulle göra frågade Tina om vi skulle göra en porrfilm. Per skrattade och:

”Gärna.”

Jag sa ingenting. Men Per gick iväg och kom tillbaka med en väska. Ur väskan plockade han upp en filmkamera och några sladdar. Han ställde kameran på TV.

”Då kör vi”, sa Per.

”Men vaddå vi måste ju ha en story.” Sa Tina.

”Men vad fan, en story i en porrfilm, det ska ju bara vara så lite story som möjligt annars blir det ju bara tråkigt.”

”Nä jag vill att det ska vara en story. Vi ska bygga upp stämningen sakta.

”Vaddå har du aldrig sett någon porrfilm eller?”

”Det är klart jag har, men jag vill att vår film ska vara bättre.”

”Vaddå ska vi visa den för andra eller?” Sa jag.

”Nej det är klart att vi inte ska”, sa Tina. ”Men det är ju kul om den har en story ändå.”

Jag tror inte att jag var så himla pigg på iden, men ändå kunde jag inte låta bli att säga en idé som jag fått:

”Kan vi inte göra som vi gjorde nyss, spela det där spelet och så bara filmar vi.

”Kanonbra”, sa Per.

”Kanonbra”, sa Tina. ”Fast då bestämmer vi innan vem som ska vinna och vad vi ska göra så att det blir flyt liksom.”

Så blev det. Tina tog fram ett papper och en penna och skrev:

1. Tina säger att hon vill spela sexpoker.
2. Tina tar upp en kortlek som ligger på bordet.
3. Alla drar ett kort.
4. Elisabeth låtsas förlora och Per låtsas vinna.
5. Elisabeth hånglar med Per.
6. De drar nya kort.
7. Tina förlorar och Elisabeth vinner de hånglar.

Vi håller på och skriver jättelänge. Det börjar kännas jättekallt att sitta där naken dessutom känner jag mig ganska trött och vinet är slut. Så jag säger kan vi inte bara ha sex och skita idet här med story för annars somnar jag. Dom börjar skratta sedan går Per och fixar med kameran. Tina och jag börjar kyssas och smeka varandra. Efter ett tag kommer Per och vi kysser varandra alla tre samtidigt. Vi håller på ganska länge. När vi sedan kollar på filmen i TV:n visar det sig att man inte ser så himla mycket. En lång tid ser man bara Pers rygg. Sedan ser man en tom soffa. Fast man hör en massa stönljud från Tina.

Vi sov jättelänge på söndan. Jag menar, dom sov jättelänge. Jag låg i sängen mellan dom och hade världens ågren. Dessutom längtade jag jättemycket efter att ändra ställning. Men jag vågade inte röra mig, för jag ville inte väcka dom. Till slut kröp jag försiktigt ur sängen, klädde på mig och åkte hem. Då kände jag mig ganska deppigt och jag hade ingen lust att någonsin träffa dom igen.

Tommy

Sen var det jättefint väder i flera veckor. Jag låg mest och solade på vår altan. En kväll hade Nettan födelsedagskals, för hon fyllde tjugo år. Hennes föräldrar hade gjort en jättegod middag och det fanns massor av bubbeldricka. Jag gav henne ett jättefint läppstift. Hon sa att hon också tyckte det var fint. Vi var inte så många, inte fler än att vi alla fick plats i hennes pappas bil när hennes mamma skjutsade oss till stan. Vi kom in på ett ställe, där dansade vi jättemycket. När jag vaknade nästa dag var det ljus ute. Det låg en kille bredvid mig, han sov. Jag försökte komma på vad han hette, men det gick inte. Jag kom inte ens på var jag var någonstans. Jag gick runt i lägenheten för att hitta ett brev eller nåt där killens namn stod skrivet. Lägenheten var ganska stor och måste vara jättegammal. Det var ett kök och ett stort rum och sen var det flera små rum. I hallen hittade jag flera oöppnade brev till en kille som hette Stefan. Jag gick in i sovrummet igen och kollade om Stefan hade vaknat. Fast det hade han inte. Jag la mig i sängen igen och väntade på att han skulle vakna. Jag funderade lite på om jag var jättekissnödig eller om jag bara inbillade mig det. Då vaknade Stefan och han frågade vad jag funderade på. Det tycker jag var lite mysigt, killar brukar aldrig fråga vad man funderar på. Jag blev nog lite kär då när han sa så. Det kändes som om han brydde sig liksom. Jag sa att jag funderade på om jag var kissnödig eller inte. Han sa att jag nog var det sen följde han med mig och visade var toaletten låg.

När jag kom ut från toaletten hörde jag en massa ljud ifrån köket. Stefan höll på att öppna och stänga köksluckorna.

Han höll på sådär ett tag. Till slut tog han ut en kastrull ur ett av skåpen. Han fyllde den med vatten och satte den på spisen. Så gick han till kylskåpet och plockade ut en massa grejor, ost och sånt som han ställde på bordet. Så fortsatte han och letade runt. Det första han sa var: ”Fan, det finns inget bröd, kan du baka scones?”

”Nä, jo receptet brukar stå på bakpulverburken tror jag, men har du inget bröd i frysen då?” Det visade sig att han faktiskt hade bröd i frysen, ganska mycket bröd faktiskt. Sedan sa vi inget mer utom sånt som vill du ha socker i teet eller vill du ha gurka. När vi hade ätit gick han och hämtade ett paket cigaretter. Men han tog inte fram någon askkopp. Han sa åt mig att jag kunde aska på tallriken som mina mackor hade legat på. Vi rökte ett par cigaretter var sen sa han att vi skulle gå och lägga oss igen. Eller han sa inte att vi skulle gå och lägga oss, han frågade om jag ville gå och lägga mig igen. Det ville jag så vi gick och la oss, fast vi sov inte. Så där var det hela tiden med honom. Han sa bara sånt som ”ska vi gå och lägga oss, vill du ha en korv” typ. Vi pratade aldrig om vilka vi var eller vad vi gjort tidigare eller så. Jag inser ju nu att jag borde ha frågat honom en massa saker, men jag vågade inte. Eller då så var det kanske så att jag inte tänkte på det. Jag tyckte kanske att det var skönt att inte behöva berätta något om mig själv, därför ville jag inte fråga honom om nått. Jag sa Stefan till honom en gång, men då skrattade han och sa han att han hette Tommy. Vi låg kvar i sängen hela dagen. När det hade blivit mörkt igen, sa han att vi skulle gå ut och äta.

”Jag har inga pengar”, sa jag.

”Det har jag”, sa han.

Vi gick ut på gatan och började gå åt ena hållet. När vi gått ett tag kom vi till ett torg. Jag kände igen det, det var Östermalmstorg. Vi fortsatte att gå på en annan gata tills vi kom till en restaurang. Han kollade inte på menyn utanför han bara stod och tittade in. ”Den här ser väl mysig ut, ska vi ta den?”

Jag tyckte inte att den såg mysig ut, den var inredd med massa silverfärgade bord med glasskivor av spegelglas och det var speglar över allt på väggarna. Men det ju han som betalade, så jag sa att jag också tyckte att det såg mysigt ut.

Jag ville ha pasta med räkor, men han tyckte att vi skulle ha var sin biff. Det lät gott, men jag hade inte vågat föreslå det, för det var det dyraste dom hade.

Tommy sa att vi skulle åka hem till honom, fast han gick inte tillbaka till lägenheten där vi va förut. Vi gick mot T-Centralen. Han sa att han hade en egen lägenhet fast den låg inte inne i stan, den låg i Nynäshamn. Han hade precis flyttat in i lägenheten, det syntes för den var nästan alldeles tom. Som tur var hade han i alla fall en säng. Dessutom hade han ett köksbord och två stolar.

Jag hade gärna lagt mig i sängen och gosat med honom, men han ville att vi skulle spela kort. Han tog fram en kortlek ur ett av köksskåpen och ur kylen tog han fram några öl.

”Ska vi spela klädpoker?”

”Visst, fast det är ju lite fusk för jag har ju mycket mindre kläder än dig. Dessutom är jag så dålig på poker. Jag kommer att vara helt näck när du bara fått av dig skjortan.”

”Vill du låna lite kläder då?”

Så blev det, jag satte på mig en skjorta och en jacka, halsduk, mössa och vantar. Det vart lite varmt och så var det lite svårt att hålla i korten med vantarna på. Om jag hade fått bestämma så hade jag börjat med att ta av mig vantarna, men Tommy tyckte att den som vann skulle få bestämma vilket plagg man skulle ta av sig. Det gick ganska dåligt för mig, men Tommy sa hela tiden att jag skulle ta av mig andra saker än vantarna. Efter ett tag satt jag utan trosor, byxor och jacka, fast med vantar på händerna. Jag tror att han ville att jag skulle ha vantarna på så länge som möjligt för då tappade jag hela tiden korten så att han såg vad jag hade. Fast å andra sidan var han tvungen att hjälpa mig av med alla kläder, fast han kanske gillade det. Efter ett tag hade jag bara vantarna kvar och han hade tagit av sig byxorna och kalsongerna. När jag förlorat vantarna också, sa jag att jag var så kåt att jag ville ha honom nu på en gång. Då gick vi och la oss.

Jag stannade där i flera dagar. Tommy gick till jobbet och jag var hemma och städade och sånt. Jag hade ju inga kläder, men jag fick lite pengar av Tommy så jag kunde gå och handla lite kläder. Tommy hade en kokbok och jag gjorde faktiskt lite maträtter som stod i den. Efter några dagar ringde jag till mamma och sa var jag var. Jag kände mig himla bra tillsammans med Tommy. Det kändes verkligen som om han tyckte att jag var fin. Han sa en massa fina saker hela tiden. Jag längtade verkligen efter att ha en kompis som jag skulle prata med honom om. Jag har liksom aldrig gjort det. Jag menar pratat i flera timmar om hur det känns. Den enda jag kom på att ringa det var Tina så jag ringde henne och berättade. Hon blev jätteglad. Hon sa att dom kanske kunde komma och hälsa på oss. Jag blev jätteglad, men samtidigt ville jag vara ensam med henne och prata sådär tjejigt. Vi bestämde att jag skulle åka hem till henne sedan skulle vi tillsammans åka till oss i Pers bil när han kom hem. Det var precis så det blev också. Det jag ville prata allra mest om var en grej som jag funderat mycket över.

”Jag undrar över om det är någon som tycker om mig.”

”Det är klart att det är”, svarade hon förstås.

”Men jag menar verkligen tycker om mig.”

”Du menar älskar dig.”

”Just det. Mamma och pappa säger att dom gör det, men jag vet inte om dom verkligen gör det. Jag menar om man älskar någon då längtar man väl efter den och vill vara med den hela tiden, eller hur?”

”Ja så är det nog för mig i alla fall. Men du tycker inte att dina föräldrar verkar längta efter dig hela tiden eller.”

Hon log när hon sa det. Jag inte bara log, jag började skratta. Mest skrattade jag av tanken på att dom satt där hemma och längtade efter mig. Sedan sa jag:

”Nä det är ju det jag menar. Dom älskar inte mig på riktigt dom bara säger det.”

”Men så tror jag det är för alla. Det där är väl nått som föräldrar säger till sina barn.

”Det tror inte jag, jag tror att man älskar sina barn åtminstone när dom är små.”

”Varför tror du det?”

”Jag älskade i alla fall mina föräldrar, när jag var liten. Jag längtade efter dom när jag var på dagis eller typ hos min moster.”

”Men bara för att du älskade dom behöver väl inte dom älska dig.”

”Jo för det sa dom.”

”Säger dom det fortfarande?”

”Jag vet inte, det var länge sedan. Jag ska fan fråga dom.”

Jag gjorde verkligen det. Jag tog telefonen och ringde till mammas jobb.

”Hej mamma det är jag.”

Hon blev jätteförvånad.

”Hej Elisabeth, är det du som ringer. Det var verkligen roligt att du ringde hit. Det var länge sedan.”

Det lät inte alls som hon verkligen tyckte att det var roligt.

”Jo mamma jag undrade bara om du älskar mig?”

Först blev hon helt tyst. Jag menar inte bara att hon inte sa något utan hon blev sådär liksom tyst inuti också. Sedan svarade hon:

”Elisabeth vad har du gjort?”

”Inget, jag bara ville veta.”

”Mm, det är klart att jag älskar dig, men jag måste iväg på ett möte nu, så jag måste sluta. Hej då....älskling!”

Ja la på luren och Tina tittade nyfiket på mig.

”Vad sa hon?”

Jag berättade vad hon sagt och medans jag berättade började jag gråta. Det var inte det att det var så himla sorgligt att hon inte verkade älska mig, för det hade jag redan fattat. Det sorgliga var att jag kände mig lurad. Dom kanske hade lurat mig i hela mitt liv. Tina försökte säga något tröstande, fast egentligen ville jag inte höra något tröstande. Jag ville bara gråta lite.

”Ja, men sådär är det nog för alla människor. Jag tror att föräldrar först börjar älska en på riktigt när dom är gamla och sjuka och verkligen behöver sina barn.”

Jag slutade gråta och funderade på det hon sagt.

”Tror du, det låter så kallt.”

Tina verkade jätteupphetsad, som hon kommit på något stor.

”Ja så kanske det är, man kanske älskar någon om man känner att man behöver den.”

”Jag vet inte, jag tror kanske att jag älskar Tommy och honom behöver jag absolut. Så det skulle ju kunna stämma där.”

”Precis och du sa att när du var liten älskade du dina föräldrar och dom behövde du ju verkligen.”

Vi satt båda tysta och tittade på varandra. Det här kändes verkligen stort. Efter ett tag sa Tina:

”Du om det är så, gäller det ju att se till att den killen man vill ha, känner att han behöver en.”

”Hur gör man det då?”

”Jag vet inte, men man måste väl få honom att längta efter en.”

Vi pratade vidare om det där jättelänge, jag tycker att vi kom på himla bra grejer. Till slut kom Per hem.

Dom hade två flaskor gin hemma för dom hade åkt ålandsbåt. Per stoppade dom i en liten ryggsäck. Tina stoppade ner deras tandborstar, underkläder och en handduk. Sen gick vi till deras bil. Vi stannade vid en bensinstation och så köpte jag tonic och en massa chips. Vi hade jättemysig tillsammans i vårt kök. Alla blev jättefulla. Av någon anledning kom Per och Tommy in på att vi skulle bada bastu. Jag sa att jag tyckte att bastu var mysigt. Det sa Tina också. Tommy satte igång ugnen på högsta temperaturen och grill och alla plattorna på sexan. Det vart faktiskt ganska varmt. Först tänkte jag inte på att det blev varmt jag bara svettades mer och mer. Tommy svettades jättemycket. Han tog av sig tröjan. Per tog av sig sin tröja. Då tog jag av mig strumporna. Sådär fortsatte det tills alla var helt nakna.

Det funkade ganska bra som bastu. I synnerhet när Tommy hällde vatten på spisplattorna. Sedan sa han att vi skulle bada isvak och så fyllde han badkaret med kallvatten. Det funkade det med. Det kändes säkert som det skulle kännas att hoppa i en isvak ifrån en bastu. Fast jag vet inte om jag tyckte det var så skönt. Det tråkiga var att det var parkettgolv utanför köket och några parkettbitar buktade uppåt sen och dom vart svarta. Fast det märkte vi inte förrän dagen efter när vi städade. Jag blev ganska ledsen över det men Tommy verkade inte bry sig. Det var lite jobbigt, men samtidigt var det en av dom saker jag gillade hos honom. Det att han tog så lätt på saker och ting. Jag önskar att han kunde smitta mig med lite av det också.

Tommy var förresten den första killen som jag bodde ihop med på riktigt. Jag menar att jag inte bara sov där och kanske hade lite kläder där. Jag tog dit lite grejor också. Allt jag hade, som jag ville ta med mig hemifrån, faktiskt. Det var inte så mycket: en snurrstol, en tavla, en kista av trä, en liten byrå och en stor resväska. Kistan, byrån och resväskan var fyllda med mina böcker och kläder. Jag visste att mina föräldrar bara skulle vägra att låta mig flytta till en kille. Dom hade ju inte träffat Tommy, men jag är helt säker på att hur bra dom än skulle tycka om honom så skulle dom säga nej om jag sa att jag skulle flytta hem till honom efter så kort tid som vi känt varandra. Så jag sa inget till dom. En dag så åkte Tommy och jag bara hem dit. Jag räknade med att dom skulle vara på jobbet, men för säkerhets skull så gick jag först och kollade att huset var tomt. Sedan gick jag och hämtade Tommy.

Jag hade redan planerat vad jag skulle ta med mig. Jag hade gjort en lista som jag gav till Tommy. Han satte sig på sängen med en penna sedan läste han en grej i taget på listan. Jag plockade fram den och sa:

”Klar.”

Så strök Tommy den från listan. Vi ställde min byrå i hallen, snurrstolen i vardagsrummet och kistan i sovrummet. Men det såg fortfarande väldigt tomt ut i lägenheten.

”Soffa”, sa jag.

”TV”, sa han.

”Soffbord.”

”Video.”

Vi höll på sådär ett tag. Det var som om vi förhandlade med varandra. Men det var himla mysigt. Särskilt när man tänkte på hur vi skulle ha det, som en riktig familj liksom. Just då när vi höll på då ville jag jätte gärna säga vagg och barnvagn också, men jag vågade inte. Jag hade kommit in lite i det där med att göra listor så jag satte igång och skrev ner alla möbler som vi kommit på. Fast jag låtsades glömma att Tommy sagt pingisbord och han märkte inte det. Listan blev ganska fin och lång, men Tommy sa att det inte var något problem för vi kunde köpa det på IKEA och då skulle vi bara behöva betala mer än någon hundring i månaden. Vi var så upphetsade över det bägge två så vi letade igenom lägenheten som galna. Någonstans måste det väl finnas en IKEA katalog. Det har ju alla. Det fanns små högar med tidningar, reklam och brev lite här och var. Men det verkade inte finnas en enda IKEA katalog i någon av högarna. Till slut går vi runt och ringer på hos grannarna. Jag tyckte det lät lite pinsamt, men det var ganska lyckat faktiskt. Dom som öppnade tyckte nog det var gulligt att vi skulle sätta bo tillsammans. Eller då så var dom bara glada för att vi inte tiggde pengar eller nått. Dom flesta grannarna var gamla och dom sa att dom slängt sin katalog för dom hade alla möbler dom behövde. Men av en gammal tant fick vi en golvlampa. Den var ganska snygg faktiskt, så vi tog den. Till slut hade vi fått ihop en telefon, en järngryta och en taklampa. Fast taklampan tog vi bara för att göra farbrorn glad, för den var jätteful. Men vi hade ännu ingen IKEA-katalog. Fast det gjorde inte så mycket för dagen efter ringde jag till IKEA och beställde en katalog. När jag fått katalogen höll jag på i flera dagar och funderade vilka möbler och gardiner som vi skulle välja. Tommy brydde sig inte så mycket. Varje dag när han kom hem visade jag honom allt som jag kommit på. Han verkade inte så intresserad, men jag ville så himla gärna berätta så jag låtsades inte om det. På lördan lånade han en bil från jobbet och vi åkte till IKEA.

Tommy var jättegullig, han sa inget alls. Han bara nickade och såg glad ut när jag la något på vagnen. Det slutade med att jag faktiskt la på lite mer än vad jag tänkt bara för att det var så kul. Därefter åkte vi till en TV-affär. Jag lät honom välja allting därinne.

På måndan kommer Tommy hem lite tidigare än vanligt. Han har med sig en flaska whisky. Han säger ingenting. Han sätter sig bara vid köksbordet. Flaskan ställer han framför sig. Han skruvar av korken och slänger den i soptunnan. Sedan dricker han som om det vore läsk. Jag frågar vad han håller på med.

”Va fan tror du, jag dricker sprit.”

Han verkar väldigt arg. Så har jag aldrig sett honom förut. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men jag tänker på hur det brukade va när pappa var arg. Då skulle man helst inte säga någonting och han ville bara vara ifred. Samtidigt brukar jag vilja att någon kommer och tröstar mig när jag är ledsen, så jag försöker lite försiktigt fråga vad det är som är fel. Det ser inte ut som han vill svara. Så jag går och hämtar två glas. Han tar dom och håller upp åt oss båda. Det enda glaset håller han nästan fullt och det andra håller han bara lite i. Jag tar det som han håller lite i. Jag tänker att jag borde trösta honom och det bästa jag kom på var:

”Jag älskar dig!”

Han försöker le, men det går inte så bra.

Jag höjer glaset och säger:

”Skål för oss.”

Vi skålar, men han ser inte ut att må bättre.

Jag frågar om han ville ha spagetti med köttfärssås. Som tur var sa han ja för det var det jag tänkt laga. När maten är klar har han druckit upp halva flaskan. Han verkar ganska full. Jag dukar och han säger att jag ska ställa fram vinglas. Det kändes lite bra faktiskt, att han tänkt på att köpa något som vi kunde dricka tillsammans, trots att han var så ledsen.

När vi ätit och jag hunnit bli lite full och han jättefull, förstår jag varför han är ledsen. Han har fått sparken. Det enda som var bra var att han skulle få lön i tre månader till fast han slutade jobba idag. Vi dricker upp all alkohol och har sex. Men det var inte så bra för han var liksom så hårdhänt. Men jag lät honom vara det för jag tänkte att det kanske gjorde att han avreagerade sig och mådde bättre.

En morgon några dagar senare när jag vaknade hörde jag en massa ljud från vardagsrummet. Det lät som om någon höll på att flytta grejor. Så jag gick upp och kollade vad som hände. Där mitt på golvet stod Tommy. Runt honom låg det en massa plankor och verktyg.

”Vad fan gör du?”

”Fågelholkar”, sa han, ”jag ska börja tillverka fågelholkar.”

”Jaha och sedan då? Vad ska du med dom till?”

Sälja, vi ska sälja dom. Folk älskar fågelholkar.”

”Men du kan väl inte bygga fågelholkar i vardagsrummet. Det blir ju jättestökigt och det måste ju låta som fan.”

”Ja, men vi måste ju tjäna pengar och grannarna är väl på jobbet nu. Förresten är det min lägenhet.”

Så blev det, vi byggde fågelholkar. Vi gjorde som så att Tommy valde ut en plank. Han la den på vardagsrumsbordet så att den stack ut en bit. Han mätte och gjorde streck med en penna sedan fick jag hålla i plankan medans han sågade av den. Han sågade ett antal bitar och sedan provade han om de passade ihop. Han sa inget men han såg nöjd ut. Han sa åt mig att jag skulle hålla ihop bitarna när han spikade. Men hur jag än höll så ramlade bitarna isär så fort han slog första slaget. Dessutom blev det jättefulla repor i vardagsrumsbordet. Vid den första repan blev han jätteförbannad och bara skrek sedan slängde han hammaren i bordet. Då blev det ett jättestort märke i det. Då var ju bordet ändå förstört tyckte han så då var det ju bara att köra på. Fast det var ju ändå så att bitarna bara föll isär hela tiden. Jag tyckte att det kändes ganska hopplöst. Det var stökigt i hela rummet och fågelholken såg ut att bli skitful.

Dessutom fanns det inget hål för fåglarna att gå in igenom, men det vågade jag inte säga till honom. Men han var på hugget. Han tyckte att jag skulle ta på mig mina vinterkängor och ställa mig på bordet och hålla fast bitarna med fötterna. Jag vägrade. Då gick han iväg och köpte tvingar. Till slut fick han ihop en holk. Den såg för jävlig ut det var flera spikar som inte var riktigt islagna och plankorna var liksom för tjocka. Det såg ut som nått man gjorde i träslöjden. Men han hade fortfarande inte sagt något om hur han tänkte att fåglarna skulle komma in i den. Till slut frågade jag om det. Då blev han helt tokig och bara kastade holken i väggen. Men han gav inte upp för det. Fast nu skulle han göra det seriöst och göra en plan. Så han satte sig vid köksbordet och tog fram ett papper och en penna. Sedan började han rita en fågelholk. Jag kände mig lite ensam så jag ringde till Tina. Men Tina svarade inte så jag ringde runt till alla som jag kunde telefonnumret till, men det var ingen som var hemma. Jag gick tillbaka in till köket och sa:

”Mat, frukost.”

Tommy sa ingenting, men jag började fixa kaffe. Vi drack kaffe. Jag åt en ostmacka. Tommy åt två mackor, han sa fortfarande ingenting förutom när han bredde smör på en macka och allt smör klumpade ihop sig i mitten. Då sa han:

”Fan”, sedan slängde han mackan.

Jag försökte komma på något tröstande att säga. Det enda jag kom på var.

”Tonfisk, vi har tonfisk. Ska vi göra tonfiskmackor.”

Tommy blev inte alls gladare av det han bara blängde på mig. Då blev jag också sur. Så jag öppnade tonfiskburken och la på en stor hög på en macka. Den var ganska god, men jag hade ingen lust att äta, så jag slängde den. Då blev han jätteirriterad.

”För fan här försöker man få pengarna att räcka dessutom försöker jag fixa något att leva på. Men vad gör du? Du jobbar inte dessutom bara kastar du maten.

Jag blev ledsen, men jag kom inte på något att säga. Jag höll på att börja gråta. Men jag ville inte gråta inför honom, det kändes larvigt på något sätt, så jag gick ut och gick istället.

När jag kom tillbaka var det dammigt i hela lägenheten. Tommy höll på att säga som en galning. Ja sa ingenting till honom. Jag gick och la mig på sängen. Jag låg där i flera timmar. Hela tiden hörde jag hur Tommy sågade spikade eller svor.

Jag blev hungrig och gick ut i köket. Frukostgrejerna stod kvar. Jag gjorde ett par tonfiskmackor. Dom kändes rätt så torra, så jag sprutade ketchup på dom och la dom i ugnen. Dom såg fortfarande tråkiga ut, så jag la på lite ost på dom. Sedan, menads dom låg där ugnen och osten smälte så tittade jag på osten. Den såg rätt äcklig ut, torr och liksom svettig. Jag tänkte att den kanske hade blivit dålig. Så jag slängde den och sedan slängde jag mackorna och osten också.

Jag frågade Tommy om han ville ha mat. Han sa inget. Jag tänkte att han ville nog ha mat i alla fall så jag kokade spagetti. Vi hade inte så mycket i kylen. Men jag hittade ett paket med bacon och en lök. Jag hackade det och strödde det i spagettin och så toppade jag med ketchup och peppar. Jag la upp spagettin på två tallrikar och gick ut i vardagsrummet. Tommy åt utan att säga något. Jag åt också, det var ganska gott. Tommy satt på sin sida i soffan och jag satt på den andra. Efter ett tag märkte jag att han hade byggt någon slags träställning på armstödet på hans sida. När jag kollade närmare så satt fjärrkontrollen till TV:n fast i den. Jag gick runt till hans sida och kollade ännu närmare, sedan frågade jag vad det var.

”Det är en ställning för fjärrkontrollen.”

”Varför då?”

”Så att den ska sitta fast.”

Men varför då?”

”Ja så att man vet var den är.”

”Men förstör man inte soffan om man skruvar fast träbitar i den?”

”Nej, det är en jättebra grej som jag kommit på. Fast det här är bara en prototyp. Vi kan börja tillverka såna här.”

”Men vill man inte flytta runt fjärrkontrollen då?”

”Nä för man sitter väl alltid på samma plats.”

”Nej det gör man väl inte. Det gör i alla fall inte min mamma och pappa. Föresten varför ska kontrollen sitta fast på din sida?”

”Det är min TV. Förresten är det min soffa också, för det är jag som står på lånen.”

Först blev jag arg, sedan började jag skratta. Han var så gullig på något sätt. Som ett litet barn som är ledset. Han skrattade inte, men när jag kramade honom började han också att skratta. Därefter var vi som vänner igen. Han visade mig sina fågelholkar. Han hade gjort två stycken. Han frågade om jag kunde tänka mig att försöka sälja dom. Jag sa att jag inte riktigt visste hur det skulle gå till.

Han sa att jag skulle gå runt i villaområdet på andra sidan vägen. Jag skulle ringa på hos dom som verkade hemma. Sedan skulle jag prata om hur mysigt det var med fåglar. När dom sa att dom tyckte det var mysigt också, skulle jag säga att vi hade jättemycket fåglar hos oss för våra fåglar hade någonstans att bo. Sen skulle jag visa en holk och säga att dom kunde få ett jättebra fågelhus för hundra kronor. Ja trodde inte riktigt att någon skulle köpa ett fågelhus, men jag tänkte att jag borde väl försöka åtminstone. Tommy tyckte att jag skulle öva lite. Så vi la holkarna i en väska och jag gick ut genom dörren och ringde på. Tommy öppnade och låtsades vara en gammal gubbe. Han hörde knappt vad jag sa. Jag nästan skrek att det var väldigt trevligt med fåglar. Han sa att det var det inte alls det för dom bara bajsade. Jag sa att det gör dom inte alls det för dom kvittrar också och det är ju mysigt. Han sa:

”Nä det är bara oväsen.”

”Dom är ju sura för att dom inte har någonstans att bo.”

”Om vi knullar först köper jag en holk sen.”

Vi skrattade båda två och sedan knullade vi, utan att stänga ytterdörren. När vi var klara frågade Tommy nästan lite svartsjukt:

”Skulle du verkligen knulla med en gammal gubbe, för att få sälja en holk?”

Jag blev glad över att han verkade lite svartsjuk och jag sa det till honom. Han såg glad ut över det. Sedan gick jag ut och försökte sälja. Det var ingen som köpte, det var till och med två som skrattade när jag visade Tommys holkar. En av dom sa att han kunde få holkar som var både billigare och bättre på nån affär som jag inte hade hört talas om. Jag kände mig ganska ledsen, mest för Tommys skull. Jag var lite orolig också för hur Tommy skulle ta det. Fast han tog det väldigt bra. Han sa bara ”helvete” sedan kastade han ut alla plankorna ifrån balkongen. Jag tog fram dammsugaren och sög överallt. Sedan sög jag honom också, fast med munnen. När vi hade knullat sa Tommy att han skulle träffa en polare. Han åkte iväg och jag satt där själv i lägenheten. Jag satte på TV:n. Jag var tvungen att sitta på hans sida i soffan. Det kändes konstigt. Dessutom gick det inget bra att komma åt knapparna på fjärrkontrollen för det var så mycket trä runt den. Så jag såg på ettan hela kvällen. Tommy kom hem när jag låg och sov. Jag vet att vi pratade med varandra, men jag mins inte vad vi sa.

På morgonen sa Tommy att den snubben som han träffade igår var skyldig honom pengar för ett svartjobb som han gjort. Han hade fått en check på pengarna, men hans polare hade skrivit den i mitt namn för att det inte skulle va så tydligt att det var ett svartjobb. Han sa att det enda jag behövde göra var att gå till banken och lösa in checken. Jag skulle få tre tusen av pengarna, som jag kunde handla kläder för. Jag tyckte det lät okej så jag sa:

”Visst kan jag väl göra det.”

Sedan fick jag checken och vi gick till Handelsbanken. Tommy sa att han skulle handla en ny såg, men jag kunde gå in på banken själv. Jag gjorde det. Jag lämnade fram checken och mitt leg. Hon i kassan sa att jag måste vänta en stund för hon måste kolla den. Hon tar telefonen och ringer någonstans. Hon frågar något, sedan nickar hon och trevar under bordet.

Hon säger till mig att jag måste vänta lite för det var visst fel på deras dator. Jag väntar och en stund senare kommer det in två poliser. Dom bara rusar in och lite senare kommer två poliser till. Poliserna står vid ingången och tittar runt. Kassörskan pekar på mig och säger:

”Det är hon.”

”Vaddå hon”, säger en polis.

”Hon har försökt ta ut pengar på en stulen check.”

Dom går fram till mig och säger att jag ska följa med. Dom säger till kassörskan att hon ska följa med också. Dom tar mig till en polisstation. Jag får sitta och vänta i flera timmar. Därefter fick jag komma in till en tjej som frågade mig en massa om varifrån jag fått checken och sånt. Hon säger att checken är stulen och att jag har försökt stjäla pengar ifrån företaget som ägde checken. Vi sitter och pratar i över en timme. Hon var ganska snäll faktiskt. Hon sa att hon förstod att jag blivit lurad av Tommy. När vi pratat klart fick jag en kopp kaffe och så fick jag gå. Jag var förståss jätteledsen. Jag orkade inte träffa Tommy. Istället åkte jag till mamma och pappa. Jag träffade inte Tommy mer förrän på rättegången. Han ringde inte heller och jag ringde inte honom. Ännu mindre hämtade jag mina saker hos honom. Fast mamma och pappa tjuvar på att jag skulle göra det. Men jag orkade inte. Det var så jag hamnade här för andra gången. Fast den här gången behöver jag bara vara här i en månad. När jag kommer ut så ska jag besöka Tommy i fängelset och säga att han kan dra åt helvete. Sedan ska jag hämta mina grejor i hans lägenhet. Sen tänker jag börja plugga på universitetet.

Slut